



Verslag van de 9<sup>de</sup> rit:

**"Zomeravondrit op zaterdagmiddag"**

**MTCO 2021,**

36<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zaterdag 11 september 2021

Aantal motoren: 6

Aantal personen: 6

Km's: 82

Mile's: 50,95

De Zomeravondrit op zaterdagmiddag. Het moet niet gekker worden. En dat ook niet met de zomer en het weer. Donderdag 15 juli stond de Zomeravondrit gepland maar vanwege het slechte weer werd deze tot nader te bepalen datum uitgesteld.

En die datum werd 11 september. Welleswaar op een zaterdagmiddag, dit omdat de dagen beginnen te korten en het weerbericht er goed uitziet.

Vanuit Bosschenhoofd zouden we vertrekken om 13.30 uur vanaf het Midzomerplein.

Op de afgesproken tijd gaan we met vier motoren op pad. Niet veel gegadigde om deze route te rijden. Wellicht dat men denk dat er regen opkomt is!!!

Even denken we dat, op het nippertje nog enkele motoren onze richting op komen, maar dat zijn Oldtimer-motoren, zij zijn hun eigen ritje aan het rijden.

We zijn goed en wel Rucphen, Sint Willebrord en Etten-Leur voorbij, zie ik in mijn spiegel dat er nog twee motoren zijn aangehaakt. Als ik het goed heb zijn dat Dennis en Marloes. Zij hadden zich wel opgegeven maar waren niet op de afgesproken plaats verschenen. De mail niet helemaal goed gelezen en dachten dat we zouden starten bij Top-Shot. Maar goed zij hebben ons ingehaald en rijden verder met ons mee.

De route gaat wisselend door Nederland en België. En wat ook wisselend is, zijn de droge en natte momenten. Meer natte dan droge. Telkens denken we dat we uit de bui rijden, rijden we er even later weer even vrolijk in. Nou Vrolijk!!!???

We houden onze pauzestop bij Café de Toekomst in Agtmaal. Het is niet de temperatuur om een frisje te nemen dus wordt het koffie en thee met voor de meeste van ons een heerlijk stukje appeltaart met slagroom. De andere nemen uit het koekblik, een Bastogne koek, ook heul lekker.

En wat denk je.....het is droog en droog gebleven tot het einde van de route.

Het was een mooi ritje en ondanks de regen hebben we toch lekker gereden en was het gezellig met ons zessen. Thanks voor het meerijden.

Voor volgende week staat het Groene Hart op het programma.

Zondag 19 september, allemaal tot dan.

Groetjes Hanny

