



Verslag van de 1st^e rit:

de Zomeravond route 2020, 35^{ste} seizoen

Datum: woensdag 3 juni 2020

Aantal motoren: 14

Aantal personen: 16

Km's: 98

Mile's: 60,89

Wie had gedacht dat we ons jubileum jaar, 35 jarig bestaan MTCO, zo van start zouden gaan? Niemand had dit in de verste verte kunnen voorspellen.

Op woensdag 3 juni was het dan zo ver, de eerste rit van het seizoen.

De zomeravond rit. We mogen weer in groepen bijeenkomen en rijden met in acht nemen van de anderhalve meter afstand.

Nieuw aan dit alles was het opgeven voor de route. Zolang als ik me kan herinneren is dit voor een route rijden bij MTCO nog nooit nodig geweest. Maar nu, in Corona tijd, moet er worden gereserveerd, als men een bezoekje wil brengen aan een terrasje, dus moet men zich opgeven om mee te rijden.

We hebben wel her en der naar toe gebeld maar men wil ruim op tijd weten met hoevelen we komen en/of men bij elkaar hoort, of men gezond is, van één huishouden en of men genegen is om een tafeltje te delen? Een heel gedoe.

Enkele van ons hebben bij het opgeven te kennen gegeven niet zonnig te hoeven stoppen bij een terrasje. Even van de motor af, op een plaats waar we de benen kunnen strekken is ook prima. Dus voor het laatste hebben we toen gekozen en dat verliep prima. Voor een drankje moesten we zelf zorgen en Toon Naenen had het helemaal voor elkaar. Die toverde uit zijn koffer zelfs enkele flessen gekoeld bier. 0.0 Radler, dat toch niet normaal, maar wel heul lekker. Ik zou zeggen proost!!!

De start van de avondroute was op het Midzomerplein in Bosschenhoofd. Velen van ons wisten niet eens dat we in Bosschenhoofd zo'n mooi plein hadden en waar het überhaupt ergens lag!! Nou midden in het centrum van Bosschenhoofd, tegenover het retraitehuis.



Retraite-huis

Bosschenhoofd

Om 19.00uur zijn we bijgepraat en gaan we op weg. De opkomst is super, we hebben er zin in. Het is ook een hele mooie route en brengt ons op plekjes waar we nog nooit of maar weinig gereden hebben. De stop is in Nispen op het parkeerplaats bij de grensovergang. Genoeg plek voor de motoren en om op anderhalve meter met elkaar een praatje te maken en iets te drinken. Om half tien zijn we weer in Bosschenhoofd en we hebben genoten, van de route en van elkaars gezelschap.

Het was voor Toon en mij niet de eerste keer dat we op de motor stapte. We hebben enkele routes voorbereiden om voor te rijden en dat was maar goed. Maar het was niet als met de groep erop uit. We misten het samenzijn, samen lachen samen eten, elkaars gezelschap dat is toch wel heel belangrijk.

Anderen van de club hebben ook enkele ritjes gereden, merendeels alleen of met een klein groepje. Op de website klein verslagje van Toon N. die op 5 april, de datum waarop MTCO eigenlijk van start zou gaan, met een paar motormaatjes een route heeft gereden en foto's heeft gemaakt, die ook op de website MTCO staan.

Op 14 juni is de volgende rit. Het wordt de Zuid-Holland route. Opgeven kan t/m maandagavond 8 juni.

Het routeschema klopt niet meer. We gaan kijken wanneer welke route we gaan rijden, jullie horen dit op tijd.

Blij dat we weer van start gaan. En blij jullie weer in goede gezondheid te hebben gezien.
Groetjes Hanny.



Midzomerplein Bosschenhoofd