



Verslag van de 10<sup>de</sup> rit:  
**"Zuid-Holland route" MTCO 2021,**  
36<sup>ste</sup> seizoen  
Datum: zondag 26 juli 2021  
Aantal motoren: 5  
Aantal personen: 6  
Km's: 210  
Mile's: 130,49

We weten het allemaal, als Jaap en Lenie voorrijden gaat het negen van de tien keer regenen. Dus regenpakken niet vergeten. Het is wel eens geweest dat het droog bleef, maar die zondagen zijn op één hand te tellen.  
Zo ook vandaag zou het zo'n dag worden, DAT.....HET.....NIET.....DROOG.....BLEEF.

Wat eraan vooraf ging.

Op tijd bij Top-Shot, we zouden met zevenen de route gaan rijden, maar op het laatste haakt Ger af, door omstandigheden kan hij niet meerijden

De dag begint goed, fijne temperatuur om een tochtje doen, dus de doorwaai jas aangedaan. We vertrekken ruim op tijd, richting Oud-Gastel en Steenberg. Daar gaan we door de Kromme weg en deze doet zijn naam eer aan, zit vol lekkere bochtjes. Binnendoor naar Nieuw-Vossemeer en over de Philipsdam richting Oude-Tonge. Nog een stukje binnendoor en dan komen we in Middelharnis bij de haven.

De koffiestop is bij LLEV. De eigenaar vraagt of wij die beruchte motorclub zijn uit Oudenbosch en vraagt waar onze hesjes zijn. 🙄 Ingeleverd dat mag niet meer!!!!

Na de koffie en de appeltaart, die we als traktatie kregen van Kees van Vlimmeren omdat hij afgelopen donderdag jarig is geweest, vertrekken we weer.

We rijden richting de Haringvlietsluizen en komen zo op de Zuid-Hollandse eilanden. In Oostvoorne gaan we lunchen bij 't Centrum, heerlijk buiten op het terras.

Even buienradar kijken voor we weer vertrekken. Zouden we het drooghouden tot de Drie Weikes?? We denken het wel!!! Ofschoon de lucht wel aan het veranderen is. We gaan aan de laatste helft van de route beginnen. Wat we wel weten is dat het een mooie route is met toch weer stukjes waar we zelden zijn. Voor de laatste stop hebben we in de route een mooi overdekt plekje gevonden in Maasdam. Overdekt, gelukkig maar want het begint me te hopen, kunnen we toch nog snel zonder erg nat te worden onze regenpakken aantrekken. Kees vindt dat niet nodig, "is een bui van niks, ik waai dadelijk tijdens het rijden wel droog!!!!" Ja dat klopt. Maar de laatste bui in de buurt van Heijningen daarvan is Kees nog niet droog, toen we stopte op de Drie Weikes, nadat we de route iets hadden ingekort en Ad veilig thuis hadden afgeleverd, lekte Kees van alle kanten.

Kees bedankt ons voor de mooie dag en wij bedanken hem voor de lekkere traktatie.

En nu snel naar huis. Ocharme, hij is helemaal doorweekt.

Ondanks de twee hevige korte buien was het een heel gezellige motortoer.

Weer op mooie plekjes geweest en lekker gereden.

O ja, wisten jullie dat Lenie niet op de navigatie van Ad kan kijken, maar Ad wel op de navigatie van Kees???????



Allemaal tot over veertien dagen bij de route door België, groetjes Hanny