



Verslag van de 14^{de} rit:

EXTRA RIT "H.I. Ambacht", 34^{ste} seizoen

Datum: zondag 13 oktober 2019

Aantal motoren: 8

Aantal personen: 9

Km's: 222

Mile's: 137,94

Wie had dat gedacht, na de afgelopen regenperiode, een zondag in oktober, droog en een temperatuur van 22 graden??!!

Niemand, ook wij niet!! Zondag 13 oktober we gaan er een extra ritje inlassen.

Rondje H.I. Ambacht.

Om half tien vertrekken we bij Top-Shot richting de snelweg en de rondweg Dordrecht.

Vanaf daar gaat het binnendoor. Ofschoon we hier in de buurt ook het rondje Leerdam en de Betuwe hebben gereden, komen we toch weer op heel ander plekjes.

Om kwart voor tien stoppen we bij de eerste koffiestop in Meerkerk bij het Kleine Brughuis. We moeten binnen gaan zitten want het terras is al opgeruimd. Ook hier hadden ze niet gedacht dat er nog een zonnige dag zou komen in oktober met een temperatuur van boven de 20 graden.

Maar goed, binnen is het ook goed vertoeven. De koffie en het appelgebak worden besteld. Lianne en Ronald hebben ook een traktatie bij!! Chocolaatjes met muisjes. Blauwe. Ze hebben een kleinzoon gekregen, een stamhouder. Zijn naam is Jules. Van harte gefeliciteerd opa en oma. Geniet van jullie kleinkind.

Er is nog iemand die we moeten feliciteren, Piet Aarts. Hij wordt vandaag 60 en rijdt op zijn verjaardag deze extra rit mee omdat hij er zeker van wil zijn dat hij de beker wint van de meest gereden kilometers. Nou dat is nogal wat, je eigen feestje missen??? Nee hoor voor alle zekerheid maar op zaterdagavond gehouden!!!

Het appelgebak en de koffie rekent Piet af en daarvoor hebben wij gezongen, lang zal ze leven.

Piet bedankt en nog gefeliciteerd met je 60^{ste} verjaardag. Welkom bij de club.

Na de koffie gaat het verder richting Gorinchem, een klein stukje snelweg en dan van Dussen naar Drongelen, langs de Bergsche Maas af naar Wijk en Aalburg. De lunch is, waar kan het ook anders,



Bij d'n Dijk. Altijd blij met ons. Na wat grapjes, een heerlijke lunch en lekker buiten zitten gaan we aan de tweede helft beginnen. Richting het pontje Veen-Aalst. Wat denk je, vaart het pontje niet. Verhip terug? Dan maar het karrespoor.

Dat hebben we ook weer gehad.

Maar nu?? Weer zien dat we op de route komen!! Geen probleem 14 kilometer om. Echt een mooi rondje, lassen we er gewoon in voor het nieuwe seizoen 2020, wordt vanzelf een monsterrit.



De tocht gaat verder richting Heusden, waar we vooraf gaan en volgen het Zuiderkanaal en het Oude Maasje. We komen in Raamsdonksveer aan waar de Oktoberfesten in volle gang zijn. Het is niet daar waar we onze laatste stop houden. Voor alle zekerheid maar een andere locatie uitgezocht. Een alcoholvrij drankje en het gaat richting Standdaarbuiten waar de route eindigt.

Toon bedankt iedereen voor zijn en haar gezelligheid en aanwezigheid.

Het was een mooie dag en een prachtige route.

En tijd om naar huis te gaan. Donkere wolken komen samen bij Halderberge. We hebben de motoren vanmorgen buiten gezet toen druppelde het een beetje. Nu zetten we de motoren droog binnen. We trekken de garagedeuren dicht en het klettert eruit. Een goed moment om deze fijne dag af te sluiten. We hebben weer genoten. Wie weet komt er nog zo'n mooie oktoberdag!!

O ja, denken jullie aan de afsluitavond!!!

Dat wordt ook weer een mooie avond met vele lekkere en leuke momenten en gezelligheid.

Hoezo??? Omdat we er allemaal bij zijn!!! Daarom!!!



Dankjewel allemaal.

Groetjes Hanny