

Verslag van de 2^{de} rit:

De Bloesemroute MTCO 2021, 36^{ste} seizoen

Datum: zondag 18 april 2021

Aantal motoren: 17

Aantal personen: 18

Km's: 235

Mile's: 146.02

Voor de Bloesemroute verwacht je natuurlijk goed weer en dat krijgen we dan ook. Het was een super dag om deze route te rijden. De bloesem was dan nog niet helemaal op z'n best maar de route was de moeite waard. Veertien dagen later was beter maar dan was het hoogstwaarschijnlijk ook veel drukker met fietsers en wandelaars. Het was de perfecte dag om door de Betuwe te rijden voor onze club.

Tegen half tien is het op de plaats van vertrek al aardig druk. Ad van Oosterhout is ook van de partij met zijn nieuwe GS1200, mooie motor Ad. Heel veel mooie en veilige kilometers.



We vangen de route aan met 17 personen, later, iets voor de eerste stop, sluit Jos aan, om een gedeelte van de route mee te rijden.

Over de snelweg A17-A16 gaat het naar Dordrecht en dan een stukje provinciale weg naar Hoornaar, om dan echt binnendoor naar de eerste stopplaats te rijden, nadat we, hoe kan het ook anders, twee omleidingen hebben gehad. Maar ook deze stukjes waren de moeite waard om te rijden.

Bij de eerste stop werden we verrast door de vrouw van Ger, Astrid en hun dochter met heerlijke speculaas. Zij hadden de groep gevolgd met de auto en genoten samen, met de hond, ook van de route. Thuis zitten is ook zowat en in Corona tijd is dit een goed alternatief. Niet onbelangrijk te vermelden dat de schoonzoon van Ger ook meerrijdt vandaag. Hij rijdt op een prachtige Harley met "beschaafde uitlaten".

Oók bij de eerste stop, missen we een paar deelnemers. De motor van Leen geeft net voor Beest de geest. Dat rijmt maar is niet leuk. 
ANWB gebeld.

Ze komen kijken en kan het niet verholpen worden, dan krijgt ze vervangend vervoer. En zo geschiede ook.

Leen gaat met de auto naar huis en de motor wordt door de ANWB, dinsdag afgeleverd bij Motorhuis Seppe.

Terwijl je wacht, maak je dan een paar foto's voor in 't album.

Foto's Leen.



Nadat iedereen wat heeft gegeten, gesnoept en wat gedronken gaan we op weg naar Appeltern waar we de lunchstop gepland hebben. Even een stukje provinciale weg richting Beneden-Leeuwen en dan weer binnendoor tussen de boomgaarden door afgewisseld met peren- en appelbomen.

Frank en Jacqueline gaan van hieruit naar huis, Max moet rijden!!! En laat hem nu als eerste eindigen.....Frank gefeliciteerd met de overwinning van Max.

Bij Herberg Mum, Pannenkoekenhuis en forellen-visvijver, op het parkeerterrein, stoppen we voor de lunch.

Even later hoor ik rondom mee heen, "Lekker sappig en hmmmmlm lekker zacht". 

Astrid heeft bij een fruitteler uit de buurt appels gehaald en is die aan het uitdelen.

Dankjewel Astrid, we rijden elke veertien dagen een rit, dus..... nee hoor, grapje.

Na de lunch volgen we een tijdje de Maas, in Kerkdriel houden we de laatste stop en dan beginnen we aan de laatste 75km. Jos neem hier afscheid van ons en gaat terug naar Limburg.

Nog 40km binnendoor met in Drongelen het pontje en dan 35km A59-A16-A58.
Het einde van de route is in Bosschenhoofd bij vliegveld Seppe.

Kees bedankt Piet voor het voorrijden, Toon voor het maken van de route en mij voor het maken van het verslag. En bedankt de deelnemers voor het meerijden en de gezelligheid.

Kees, geeft ook nog even aan dat het met Christ een beetje beter gaat, hij is in de Weihoek. Het gevoel aan de linkerzijde in been en arm komt weer een beetje terug. Christ laat de groeten doen aan iedereen van MTCO.

Zondag 2 mei staat op het programma de "Rivierenroute", allemaal tot dan.
Groetjes Hanny

