



Verslag van de 2^{de} rit:

Zuid-Holland route 2020, 35^{ste} seizoen

Datum: woensdag 14 juni 2020

Aantal motoren: 13

Aantal personen: 17

Km's: 241

Mile's: 149,75

Vandaag de eerste echte lange toertocht van het 35^{ste} MTCO motorseizoen, zondag 14 juni. Alles is anders. Geen koffie drinken meer, want Top-Shot is voorgoed gesloten. We zijn thuis(honk)loos. We moeten op den duur naar een nieuw onderkomen gaan zoeken want daar waar Top-Shot nu staat komt, naar wat ik heb horen vertellen, een appartementen complex.

Maar de meeste van ons hebben er geen probleem mee dat we gewoon buiten op elkaar wachten, zolang het weer goed is maar als het kouder wordt of bij  wat dan?

We verzamelen voorlopig op het oude parkeerterrein van Top-Shot.  En dat is niet op het parkeerterrein voor het zwembad. Ik dacht al tegen half tien wat zijn we toch met weinige. Tot dat ik in een schim Ad v. O. zie stoppen voor het zwembad. Staat het grootste gedeelte daar te wachten en dan ook nog zeggen waar blijven Hanny en Toon, die zijn anders nooit te laat!!!!????

Maar goed, iets over half tien zijn we dan toch op weg naar Zuid-Holland.

Jesse, onze jongste en nieuwe deelnemer en zijn vriendin Barbara rijden hun eerste rit met MTCO mee. Jesse is de kleinzoon van Jaap en Lenie en wat wil het toeval, ook de ouders van Jesse zijn oud-deelnemer van MTCO. Hoe mooi is dat!!!

Het weer is super, zo nu en dan wel een donkere lucht in de verte maar we hebben geluk en rijden er steeds vanaf en houden het de hele dag mooi droog.

Voor de eerste stop hebben we gekozen voor Numansdorp aan de haven. Volop ruimte om even de motoren weg te zetten en de benen te strekken en 1,5 mtr afstand te houden. En wat denk je, koffers gaan open en daar komen de worstenbroodjes, koeken, cake en snoeptomaatjes tevoorschijn, het buffet is geopend, tast toe, zelfs drankjes worden onderling uitgewisseld. We willen helemaal niet meer op een terras, dit is veel gezelliger.

Gezellig wel ja, dat wel, maar.....we missen iemand, ja al vanaf Oudenbosch!!!

Ad O. zijn helm ging stuk toen we nog maar net waren vertrokken. Tegen de achterop komen zei hij dat we maar moesten doorrijden "hij haalde ons wel in". Ja, mooi nie!!! We stonden al een tijdje in Numansdorp en daar kwam Ad O. aan en blij dat hij ons zag!! 

Tegen half een arriveerden we bij 't Stammineeke in Mijnsheerenland waar we zouden gaan lunchen. En die hadden het goed voor elkaar. In een mum van tijd zaten we aan de lunch, vers, warm, lekker en op 1,5 mtr afstand van elkaar. Een aanrader.

Na amper 'n uur vervolgde we onze route weer. In Oud-Beijerland namen we het pontje en verlieten we de Hoekse-Waard om via Goeree-Overflakkee weer richting West-Brabant te rijden. De laatste stop hielden we in Oude Tonge aan de haven. De resterende cake en koeken werden nog een keer tevoorschijn gehaald en uitgedeeld. En ook nu waren de blikjes 0.0 Bavaria en Radler weer van de partij en werden uitgedeeld.

Even de benen strekken voor we besluiten om niet via de A59 naar het einde van de route te rijden maar binnendoor. We zijn vroeg genoeg.

Het eindpunt van de route is op het parkeerkeerderrein van Standdaarbuiten waar we tegen vieren aankwamen. En wie zien we daar aankomen Hennie, aan de wandel, wat een timing. Na wat bij buurten gaat iedereen stilaan op huis aan. Maar niet voordat Toon mij bedankt heeft voor het voorrijden en iedereen voor het meerijden en voor de gezelligheid en ja Toon het was een hele mooie route. Ja, het was echt een mooie route. Lekker gereden en blij dat we weer van start zijn.

Tegen vijven zijn we thuis en de eerste regendruppels vallen.
Droog thuis, hoe mooi is dat?

Op zondag 28 juni rijden we de Oost-Brabant route, allemaal tot dan.
Groetjes Hanny

