



Verslag van de 3^{de} rit:

Oost-Brabant route 2020, 35^{ste} seizoen

Datum: zondag 28 juni 2020

Aantal motoren: 15

Aantal personen: 15

Km's: 269

Mile's: 167,15

Super fijn weer om lekker rond te toeren in Brabant. Richting Limburg en de Peel. Even over half tien gaan we op weg. Klein stukje snelweg tot aan Tilburg en dan binnendoor.

Op onze route doen we ook Landgoed Huis ter Heide aan. Vroeger liepen de Schotse Hooglanders daar los en kon het zijn dat je oog in oog met hen kwam te staan en even moest wachten tot ze waren overgestoken. Heden ten dage zitten ze achter een afrastering.



Op Huis ter Heide, bij Tilburg, vind je zeer afwisselende natuur. Ontdek tijdens je wandeling buiten de Schotse hooglanders die in dit gebied grazen de vele riet-, zang- en watervogels.

Dit prachtige natuurgebied met heide en vennen, kruidenrijke akkers, gevarieerde bossen en een voormalig jachthuis is een paradijs voor rustzoekers. Heel vroeger bestond dit landgoed aan de noordelijke stadsrand van Tilburg uit heidevelden, in de volksmond 'woeste gronden' genoemd.

Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg. Wandel of fiets door de natuur over de paden je kan kiezen uit verschillende wandelroutes die Natuurmonumenten heeft uitgestippeld.

Via Udenhout, Biezenmortel en Helvoirt komen we na een kleine omleiding in Esch aan voor een eerste korte pauzestop. We zouden met een deelnemers meer moeten zijn,

want Jos sluit hier aan, Jos is er maar missen nog een aantal deelnemers. Later blijft dat Ger zijn kentekenplaat is verloren en ze allemaal daarna op ziek zijn. Maar niet hebben gevonden. Als er vandaag al voor te hardrijden wordt geflitst dan is Ger waarschijnlijk de enige die geluk heeft!!!!

Na de zelf meegebrachte koffie, thee, cake, worstenbrood e.d. wordt de tocht voorgezet door het Oost-Brabantse landschap naar het plaatsje Mill, waar we aanleggen bij restaurant 't Centrum voor de lunch. We dachten even dat we daar wel een poosje zouden zitten, maar toen eenmaal de bestelling was opgenomen, zaten in no-time aan onze broodjes kroket, uitsmijter en omelet.

Na dik anderhalf uur zitten we weer op onze motoren en vervolgen onze route. Mill lag op het uiterste puntje van de rit dus zijn we nu op weg naar West-Brabant. Bij Grave steken we de Maas over en volgen die tot aan het pontje Alphen-Ooijen, waarmee we de Maas weer oversteken.

In Lith op het Marktplaatsje is de laatste korte pauzestop. En net als op voorgaande routes wordt de Radler 0.0 weer koel uitgeserveerd. Na deze verfrissing maken we nog even een tankstop en dan gaat het richting Waalwijk waar we de snelweg naar huis nemen. Onze laatste stop en het einde van de route is in Bosschenhoofd bij vliegveld Seppe.

Kees onze voorzitter, die na een lange Coronatijd, mantelzorger in Brussel is geweest bij een oudtante van Rianne, of is het oude tante van 91, ook weer van de partij. Hij bedankt Toon N. voor het voorrijden van deze route en Toon C. voor het maken van deze mooie route en iedereen voor zijn en haar gezelligheid en aanwezigheid.

Het was weer een heerlijke motorzondag. Ook al miste Ad Oostvogels Frank Zandvliet wel heul erg, toch vond ook Ad het desondanks dat een geslaagde en gezellige motordag.



Groetjes en allemaal tot zondag 12 juli, dan staat de Kempen-route op het programma, deze wordt voorgereiden door Piet Aarts.

Hanny.

