



Verslag van de 6<sup>de</sup> rit:

**H.I. Ambacht route 2020**, 35<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag ~~9 augustus~~ 16 augustus 2020

Aantal motoren: 9

Aantal personen: 10

Km's: 226

Mile's: 140,43

Zondag 9 augustus, op het schema staat de H.I. Ambacht route. Deze zondag zou het 36 graden worden??!! Dat gaat hem dus niet worden!! De route wordt verzet naar zondag 16 augustus, dan wordt het máár 29 graden (32).

Maar dat is nog te doen.

Ik ken wel iemand die toch een ritje heeft gereden die bewuste zondag, met de plantenspuit in de topkoffer mee, om bij elke stop zijn motorpak nat te maken!!!!

Maar goed, zondag 16 augustus is het dan zover, de H.I. Ambacht gaat van start. Het is nog even wachten op Frank en Jacqueline??!! Gaan ze niet mee..... hebben zich ook niet opgegeven!! Ja, logisch toch!!??



We hebben ook een gastrijder vandaag, Dennis Jaspers. Welkom. Zijn vriendin is ook aan het (motorrij) lessen. Dus wie weet.

De route gaat richting Dordrecht over de A17-A16 naar de N3. Laat die nu nog steeds zijn afgesloten, blijft duren. Met een omweg over de A15 komen we weer op de route binnendoor. Na ongeveer anderhalf uur komen we bij de eerst pauzeplek aan. Meerkerk bij het Merwedekanaal. Koffie, thee, iets fris en cake uit de koffer en lekker even relaxen. Toch valt het Toon N tegen, is zo gewend geraakt aan de bakkunst van Lenie!!!!



De brug gaat juist open en kunnen we meegenieten met de voorbijvarende bootjes. En water zien we deze zondag genoeg. Het Merwedekanaal, de Linge, de Waal, de Afgedamde Maas en de Bergsche Maas en verder die dag nog het Zuiderkanaal, het Oude Maasje.

Om bij de lunch te komen krijgen we nog een omleiding vanwege wegwerkzaamheden aan de N831.

Of je volgt de aanwijzingen van de verkeersleiders, "volg G", of je volgt Tom-Tom? Het laatste was de verkeerde keuze. Dus het moraal van het verhaal.....

Maar we komen eruit en voor de lunch stoppen we in Elshout bij eetcafé/herberg "In den Gekroonden Hoed". En daar wordt ons geduld wel heel erg op de proef stelt. Na een dikke twee uur weer op de motor.

We beginnen aan de laatste 76 km, waar ook weer een omleiding in zit, Zevenbergen. We besluiten om vanaf daar, het laatste stukje van de route naar het eindpunt Standdaarbuiten, de snelweg te nemen.

In de buurt van Made zou nog een derde stop zitten??!! Rij ik die toch pardoes voorbij??!! Nou ja, het is nog maar een half uurtje.

Even doorbijten en we zijn er. Ook op het eindpunt kunnen we Radler 0.0 drinken.

Al met al was het een mooi motordag. Ik heb weer volop genoten van jullie gezelschap, gezelligheid en de mooie route. Toon Chr. sluit de dag af om ons allen te bedanken dat we erbij waren en mij voor het goed voorrijden op een paar kleine foutjes na!!!!?????



Tot zondag 23 augustus bij de Monsterroute.

Groetjes Hanny



Ik heb ook zulk petje, jammer van de kleur!

Blauw is wel mijn kleur! Zwart maakt oud!

