



Verslag van de 9<sup>de</sup> rit:

**Biesbosch 2020**, 35<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 20 september 2020

Aantal motoren: 11

Aantal personen: 13

Km's: 223

Mile's: 138,57

Zondag 20 september. De laatste route van het 35<sup>ste</sup> motorseizoen MTCO 2020. De laatste route is sinds mensenheugenis de route door het "Groene Hart". Ook voor dit jaar stond die gepland. Meestal rijden Toon en ik de route voor om voor te rijden, dus ook deze route. Maar dit jaar was het een catastrofe. Niet normaal zo druk was het op de wegen met fietsers, cabrio's en motoren. Vele moeten hebben gedacht dit is het laatste mooie weekend van 2020 zou zijn, we gaan met z'n allen op pad!! Niet alleen verschillende dijken zijn voor ons motorrijder afgesloten, maar nu ook is de Meije afgesloten voor auto's en motoren. Dus deze rit kan van het programma worden geschrapt. Niet om door te komen.

Kort dag voor een andere route.

Dus uit de mottenballen maar een route gehaald, rondje Biesbosch uit 2017.

De plumeau eroverheen en gaan.

We vertrekken zoals gewoonlijk vanaf de parkeerplaats Top-Shot om half tien.

Tot aan Groot-Ammers klopt de route heel aardig. Zelfs de N3 bij Dordt is open, na heel wat weken afgesloten te zijn geweest. Maar bij Groot-Ammers is de Molenkade afgesloten voor auto's en motoren. Dat is jammer, want dat is een mooi weggetje langs verschillende mooie molens. Even een ommetje en we zitten weer op de route.



**Molenkade  
Groot-Ammers**

We houden nu ook maar even onze 1<sup>ste</sup> stop en worden door Ad van Oosterhoud getrakteerd op appelflappen want hij verjaard morgen. Van harte gefeliciteerd, de appelflap is super lekker.

We toeren weer verder en rijden door Meerkerk, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, Goudriaan, Giessen-Oudekerk, Giessenburg en komen dan na anderhalf uur toeren in Almkerk aan waar we gaan lunchen bij "Van Alles Wat".

Na een lekkere lunch is het tijd voor de tweede helft van de route. We volgen een tijdje de Afgedamde Maas. We steken de Bergsche-Maas over en rijden richting Dongen en Rijen.

In Rijen houden we ook onze laatste stop. Nog even de laatste appelflappen opmaken en dan kunnen we huiswaarts.

Het laatste stuk van het rondje Biesbosch gaat binnendoor naar Oudenbosch, eindstation de Bosschendijk.

Daar nemen we afscheid van elkaar maar niet voor dat Toon C. iedereen heeft bedankt voor het meerijden en de gezelligheid en mij voor het voorrijden.

Dit was de laatste rit van het 35<sup>ste</sup> motorseizoen MTCO.

Met goed weer zullen we zeker nog een ritje gaan maken met de motor.

Zo niet, dan hoop ik dat we allemaal de winter goed doorkomen en dat de Corona periode voorbij zal zijn, als we in 2021 aan ons 36<sup>ste</sup> motorseizoen gaan beginnen.

We hebben nog heel wat in te halen wat we in 2020 noodgedwongen hebben moeten opschorten.

We gaan alle gemaakte activiteiten die we voor ons 35<sup>ste</sup> jubileum in petto hadden zeker vieren in de tijd dat we weer in onze "normale" doen zijn.

Let een beetje op elkaar, samen staan we sterk.

Groetjes Hanny



***Bewoners in de Biesbosch.***

