



Afsluitavond MTCO 16 november 2019 34^{ste} motorseizoen

Zaterdag 16 november 2019, afsluitavond van het 34^{ste} motorseizoen MTCO. Om exact half zes wordt de aftrap gegeven. We gaan een rondleiding en uitleg krijgen van de pastor, Frank van Gerven, in de door hem geordende en ingerichte Bruno Ernst bibliotheek in Tivoli Oudenbosch en de Sterrenwacht in het zelfde gebouw, maar dan een paar etages hoger gelegen.

Frank vertelt vol vuur, op zijn welbekende humoristische wijze, hoe de bibliotheek tot stand is gekomen en over het ontstaan van de Sterrenwacht. Alles bijzonder interessant en leerzaam.

We krijgen van alles te horen waardoor Oudenbosch nog meer beroemd is geworden dan alleen door de Basiliek. Een mooi begin van een heel gezellige avond.



Na afloop, zo rond de klok van zeven uur gaan we richting de Pelgrim 2. De Cuyperszaal van de Basiliek, waar de koffie klaar staat en een warm en koud buffet voor ons wordt weggezet.

Het wordt een mooie gezellige avond. We buurten wat af en we laten ons de drankjes en het buffet goed smaken. Het buffet is grandioos. Mag ik hier reclame maken!!!! Ja dat mag ik!!!!!!

Het komt van de keurslager Buyzen uit Oudenbosch. GEWELDIG.

Terwijl het buffet in volle gang is wordt de wisselbeker voor de meest verreden kilometers uitgereikt aan.....Piet Aarts. Hij heeft 2839 km achter de wielen zitten.

Er is een gedeelte tweede plaats voor Toon en mij, dat is goed voor zo'n 2640 km.

Op de derde plaats komt Toon Naenen met 2229 km. Kees bedankt alle deelnemers van MTCO voor dit mooie 34^{ste} motorseizoen en de mooie routes en niet te vergeten de gezelligheid.

Ook Piet bedankt ons allemaal voor een prachtig motorseizoen met mooie routes, Piet gefeliciteerd met de beker.

Rond de klok van tien uur gaan de eerste naar huis. Zoals elk jaar gaan de laatste rond de klok van twaalf huiswaarts. Het was weer een geslaagde afsluitavond.

Ook voor Toon en mij was het een heel mooi jaar. Wij hebben weer enorm genoten van alle gezelligheid op alle routes, de driedaagse en de vijfdaagse. Veel gelachen. Weer vele mooie plekjes aangedaan en bezichtigd. Vanavond eens rondgekeken naar ons clubke. Zo super trots op jullie, wat een mooi clubke. We hopen dat we hier nog heel lang deel van mogen uitmaken en van meegenieten.

Love you all, dankjewel, groetjes Hanny

P.S.

Eigenlijk hoor ik heel anders af te sluiten maar wilde er toch een persoonlijk tintje aan geven.

Hier komt hij dan:

Rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor weer een heel mooi en goed motorseizoen MTCO 2019, kom de winter allemaal goed door. Tot ziens in het 35ste motorseizoen 2020.

Allemaal bedankt namens Christ, Marian, Cees en ondergetekende, Hanny Christianen