



Verslag van de 8<sup>ste</sup> rit:

**Monsterrit "Naar de Peel" MTCO 2021,**  
36<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 11 juli 2021

Aantal motoren: 13

Aantal personen: 15

Km's: 275

Mile's: 170,88

Voor deze zondag staat de monsterroute op het programma. De regel is dat we dan om 9.00 uur vertrekken omdat deze rit in de meeste gevallen tegen de 300 km is.

We hebben onze tijd dan nodig om tegen de avond weer een beetje op tijd thuis te zijn. We zijn allemaal mooi op tijd, zelfs Wilma, die ons uitkomt zwaaien en nog een paar mooie foto's van ons neemt bij het vertrek. We zijn er dus allemaal op één na, die gaan we even bellen, of het nodig is dat we op hem wachten of dat hij ons onderweg wel inhaalt?!

We kunnen met een gerust hart vertrekken Willem haalt ons wel in!!

De temperatuur is goed, geen zonnetje maar het weer is prima voor een motorritje. Maar om nu de zomerjas thuis te laten was een verkeerde gok. Later op de dag kwam het zonnetje door en werd het toch nog te warm voor de gewone motorjas.

Maar goed niet getreurd. De route begint met een stukje snelweg maar die verlaten we na 28 km om verder te toeren door een stukje België en de Brabantse Kempen. Best al wel veel hier rondgetoerd maar toch ook weer op plekjes gekomen waar we nog niet zijn geweest.

De eerste stop is bij Eetcafé De Kempen in Knegsel, nu eens niet op een parkeerterrein. We laten ons lekker verwennen met koffie en gebak. Lang geleden dat we met de koffie stop op een terrasje hebben gezeten.

We zouden het bijna vergeten maar Willem moet nog komen. We besluiten niet langer te wachten en zien hem waarschijnlijk bij de lunch.

Vanaf Knegsel rijden we richting Valkenswaard, Leende, Heeze, door de Strabechtseheide, naar Deurne en komen in de Peel aan. Na een tijdje komen we in handel voor de lunch bij 't Hart. En jawel hoor Willem heeft ons gevonden, zit op het terras op ons te wachten. We waren net in Knegsel weg toen hij daar aan kwam, dus toen maar over de snelweg naar de lunch.

*Handel is het oudste Maria-bedevaartsoord in Noord-Brabant. De geschiedenis daarvan gaat terug tot 1368. Mogelijk stamt de devotie uit nog vroeger tijd, maar bij een brand in 1709 is het archief verloren gegaan, zodat niets met zekerheid meer valt te achterhalen. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers. Achter de kerk ligt een processiepark, waarin het 'wonderbare putje' ligt, waarvan het water geneeskrachtige werking zou hebben. Een andere legende vertelt dat het Mariabeeld dat in de kerk staat gevonden is in een boom. Deze zogenaamde "Mariaboom" werd getroffen door de bliksem en spleet open. In het midden van de boom is toen het Mariabeeld gevonden. De inmiddels dode Mariaboom staat nog steeds in het bos.*



*Een meer gangbaar verhaal betreft de doren stock ofwel de Meidoorn, waarin het Mariabeeld zou zijn verschenen aan een herder, wiens schapen spontaan gingen knielen.*

*Een van de bekendste en grootste bedevaarten naar Handel is de Handelse Processie, die jaarlijks door ca. duizend bedevaartgangers te voet vanuit het 40 km verderop gelegen Valkenswaard wordt afgelegd.*

*Deze processie voert ook langs de Kèskesdijk. Deze weg die van Gemert naar Handel voert wordt geflankeerd door zeven kèskes, wat kleine kapelletjes zijn met een nis. Hierin bevindt zich een beeldengroep die steeds verwijst naar een van de Zeven smarten van Maria.*

Meer info <https://nl.wikipedia.org/wiki/Handel>

Na de lunch gaat het weer richting huis. We verlaten de Peel. In Heeswijk-Dinther nog even tanken. In Haaren nog een laatste stop. Het is daar waar geconstateerd wordt dat de ketting op de motor van Cees van Domburg wel heel slaggespannen ligt. Thuis blijkt dat de ketting en tandwiel vervangen moet worden.

Bij Loop op Zand nog even door het prachtige natuurgebied het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Even gaat het nog binnendoor door het Brabantse landschap en dan nemen we in Oosterhout de A67 naar Bosschenhoofd waar het eindpunt is bij Vliegveld Seppe.

Een mooie Monsterrit gereden. Met later op de dag nog een heerlijk zonnetje. Zomerjassen worden niet meer vergeten, plek zat onder het bankstel.

Kees bedankt Piet voor het voorrijden en Toon voor het maken van de route. Hij bedankt ook iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en gezelligheid.



**De Peel.**

De volgende route is naar Zuidholland, zondag 25 juli.

De route wordt voorgereden door Jaap en Lenie. Regenpakken mee, alhoewel de laatste route dat Jaap voorreed was het ook stralend weer, wie weet treffen we het weer.

Groetjes Hanny