



Verslag van de 10^{de} rit:

Rondje Breda-Goirle MTCO 2023, 38^{ste} seizoen

Datum: zondag 30 juli

Voorrijder: Hanny Christianen

Aantal motoren: 11

Aantal personen: 15

Km's: 176

Mile's: 109,36

Weer een route zonder snelweg. Rondje Breda-Goirle. Wel met regen, dat dan weer wel. Niet de hele dag maar wel effe een fikse bui. Er werd gestopt om de regenpakken aan te doen.

Om half tien vertrekken we vanaf de Molenstraat in Oudenbosch richting Etten-Leur. Vandaag maar niet het zomerpak aangedaan want de temperatuur zal maar net boven de 20 graden komen en de zon laat het over de gehele dag gezien het meeste van de tijd afweten.

We rijden een stukje Brabant waar we niet zo heel veel rijden. Wagenberg-Drimmelen-Geertruidenberg-Raamsdonksveer.

In het laatste dorpje houden we ook onze eerste koffiestop, bij Brasserie de Schuur. We hebben nog maar net plaats genomen op het terras, of het begint te druppelen. We mogen ook binnen gaan zitten wordt ons vriendelijk medegedeeld. Dat doen we dus. We wachten de bui af, die duurt maar even, zegt buienradar. Niet geloven, ze hebben het alweer mis.



De Loonse en Drunense Duinen. Ook door dit natuurgebied zijn we weer gereden.

We vertrekken droog vanuit Raamsdonksveer maar rijden de bui achterop. Telkens als ik denkt, we rijden richting de blauwe luchten, draaien we de andere kant in en blijven in de regen rijden. Dus regenpakken aan.

Tot bijna aan de lunch rijden we in de regen. Lunchen doen we bij 't Draaiboompje in Moergestel.

Na de lunch maken we een slinger onder Tilburg door, richting de Belgische grens.

Het is droog gebleven en zelfs het zonnetje doet moeite om er door te komen.

In Ullicoten hebben we onze laatste stop. Het terras bij de Kluis hebben we helemaal voor ons zelf. We nemen toch maar iets warmes om te drinken, de temperatuur laat het afweten.

In Meerle nog even de tank volgooien, want ons ben zuunig.

Scheelt toch altijd een paar euro. En dan gaat het naar het eindpunt van de route.

Vliegveld Seppen, Bosschenhoofd.

Het was een mooie route en zoals Kees onze voorzitter zegt, weer stukjes in de route waar we zelden of nooit zijn geweest.

Hij bedankt mij voor het voorrijden en de aanwezigheid voor het meerijden en de gezelligheid en Toon voor het maken van deze mooie route.

Het was ook een gezellige motordag. We laten de sfeer niet verpesten door zo'n buitje. Allemaal tot over veertien dagen, dan rijden we de route Goeree-Overflakkee.

Groetjes Hanny

We zijn dwars door het Efteling Golfpark gereden. Alhoewel zo heette het tot 2021, toen werd het: Golfpark de Loonse Duynen.

Waarom???? Zie:

<https://www.efteling.com/nl/blog/nieuws/20201009-efdeling-golfpark-wordt-golfpark-de-loonsche-duynen>

