



Verslag van de 10<sup>de</sup> rit:

**Rondje Dordrecht**

**MTCO 2022**, 37<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 31 juli 2022

Aantal motoren: 6

Aantal personen: 7

Km's: 199

Mile's: 123,65

Deze route, welles waar ietsje langer, hebben Toon en ik al eens gereden, maar dan met de cabrio. En ik moet zeggen een prachtige route maar heel vermoeiend en dat nog wel met een overnachting erbij. Motorrijden is lang niet zo vermoeiend.

Omdat het zo'n mooie route was hebben we hem aangepast voor MTCO, wat korter en hier en daar wat verlegd.

We starten op zondag 31 juli, ook de dag aangepast. De route was eigenlijk gepland op zondag 24 juli, maar doordat het die dag te warm werd, 31 graden werd deze uitgesteld.

Op pad met 7 personen. De route gaat geheel binnendoor. Oud-Gastel, Stampersgat, Heijningen, Numansdorp naar de eerste koffie in Puttershoek. Gesloten. We zijn iets te vroeg. Maar ook de kasteleinsvrouw is iets te vroeg, wij blij.

En het is een echte kasteleinsvrouw, niet mauwen maar handelen. Tafeltjes en stoelen naar buiten en bestelling opnemen. Inmiddels ook nog vier stamgasten bedienen. Volgens mij hebben die de deur de nacht daarvoor mee dicht gedaan en zojuist geopend. Voordat wij onze thee en koffie op hebben, hebben zij al drie glazen achterovergeslagen.

Brrrrrrr niet aan denken.

We vervolgen onze route en steken de Oude Maas over richting Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. En dan komen we bij Kinderdijk en steken nu is niet met de pont over maar blijven aan deze kant van de Lek. En daar is het ook waar we een prachtig zicht hebt op de Molens van Kinderdijk. Das pas genieten, zo mooi.

Alles wat je van Kinderdijk wil weten kan je lezen op de volgende link:

<https://www.anwb.nl/eropuit/dagje-uit/nederland/zuid-holland/kinderdijk> en  
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderdijk>



De lunch gebruiken we in Groot-Ammers, inmiddels is het ook een beetje gaan miezeren. Maar we zitten overdekt en als we weer vertrekken is het nagenoeg droog. Het is hier waar Frank en Jacqueline afscheid van ons nemen. Max Verstappen moet rijden en zonder dat Frank deze zondag voor de bus zit wordt Max geen eerste. En wat is het geval, Max heeft geluk want Frank zit deze zondag voor de bus en wordt eerste. Frank en Max gefeliciteerd met jullie overwinning.

Van Groot-Ammers gaan we richting Gorinchem, even de A27 op en voorbij Sleenwijk er weer af. Tot aan de 2<sup>de</sup> koffiestop, 't Baarsje, gaan we binnendoor. Grotendeels langs de Bergsche Maas. Na de Cornetto's en de Magnum's en de nodige drankjes gaan we huiswaarts.

We stoppen in Standdaarbuiten op het parkeerterrein. Het is tot nu toe droog gebleven maar nu begint het te druppelen. En daar blijft het bij, voordat we bij de benzinepomp wegrijden is het weer droog.

Wat opvallend was deze dag, geen last van fietsers, heul veel vlaggen op z'n kop, sympathisanten van de boeren en in Hoornaar droegen de bewoners de leden van LHBT gemeenschap een warm hart toe.

Ad bedankt Rogier voor het voorrijden en Toon voor het maken van de route en mij voor het maken van de verslagen.

De volgende route is op zondag 7 augustus, dan gaan we naar Zeeuws-Vlaanderen.

Groetjes Hanny