



Verslag van de 11<sup>de</sup> rit:

**Rondje Goeree-Overflakkee MTCO 2023,**  
38<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 13 augustus

Voorrijder: Rogier Nagelhout

Aantal motoren: 13

Aantal personen: 16

Km's: 217

Mile's: 134,84

Weer een route zonder snelweg. Rondje Goeree-Overflakkee. Ook weer met regen, net als veertien dagen geleden. Weer niet de hele dag, zo nu en dan een regenbuitje. En er werd ook weer gestopt om de regenpakken aan te doen, dat was eigenlijk niet nodig geweest want, toen we naar de benzinstop reden, een km of wat verder, in Bruinisse, was het alweer droog.

Maar dat was allemaal later op de dag. Om half tien vertrekken we vanaf de Molenstraat richting Kruisland, het zomerpak aan want de temperatuur zou oplopen naar de 24-25 graden.

Of het dat geworden is weet ik niet want het was niet mijn dag, zondag 13 augustus. Het begon er al mee, dat de batterijen van mijn fotoestel ALLE DRIE LEEG waren. Ja echt, hoe is het mogelijk???

Laten we het er maar ophouden dat het vandaag de 13<sup>de</sup> is.

Het begon, eigenlijk al eerder in de week, met het zoeken naar een lunchplek. Ik dacht dat Zeeland vergeven was met eettentjes.

Niet dus!!! Tenminste niet op Goeree-Overflakkee.

In Ouwkerk vonden we de BarBier. Vanwege onderbezetting van personeel had hij het liefst dat we de bestelling vooraf doorgaven, we kregen de keuze uit drie gerechten.

En ik moet zeggen niet verkeerd. De uitsmijters zagen er goed uit, even als de broodjes kroket en het broodje Barbier was een verrassing, met puntzak friet en mayo, tuurlijk!!!



We zaten goed en wel bij de Barbier op het terras, of Wilma en Tonny schoven aan.

Ze waren met de cabrio. Ook een leuke bezigheid, zeker als er weinig fietser op de weg zitten zoals vandaag. Kwam ons ook goed uit.

De route op zich over het eiland was heel mooi en reed lekker vlot weg. Nog even een laatste stop bij camping de Gorishoekse Hoeve, en dan gaat het richting de Drie Weikes, Oudenbosch, waar de route stopt.

Waar we vertrokken met 16 personen zijn er nu nog 5 over. Enkele van ons hadden andere verplichten of waren al heel dicht bij huis dat er voor gekozen werd om eerder af te haken. Wat was het gezegde ook alweer???

Iets van 10 kleine.....oeps dat mag niet meer.

Het was al met al toch weer een gezellige motordag. De regen viel ook best mee de zon heeft zich best wel laten zien.

Toon bedankt Rogier voor het voorrijden en ons allemaal voor de gezelligheid en het meerijden.

Allemaal tot over VIER WEKEN, 10 september. Dan rijden we de Zeelandroute.

Groetjes Hanny

Blij dat het vandaag de 15<sup>de</sup> is.

Vanavond nog lekker een motorritje doen naar de ijsboerderij Alphons.

