



Verslag van de 13^{de} rit:

5-Uurtjes door Brabant MTCO 2021,
36^{ste} seizoen

Datum: zondag 5 september 2021

Aantal motoren: 10

Aantal personen: 12

Km's: 210

Mile's: 130,49

Super mooie motordag beloofd het te worden, dus zomerpakken aan en op tijd naar Top-Shot. Al snel komen ook de andere deelnemers en om half tien gaan we op pad. De route wordt voorbereiden door mij, vrijwillig/verplicht aan/toegewezen.

Ronald en Lianne zijn na zééér lange tijd ook weer van de partij. Ze zijn niet heel veel veranderd dus opnieuw voorstellen is nog net niet nodig. Zoals bij vele van ons was corona in hoofdzaak de boosdoener en het thuisfront vroeg veel aandacht. Fijn dat jullie er weer bijzijn, zo komen er ook weer andere foto's in het album voorbij. Lianne heeft voor vertrek wel weer even de gebruiksaanwijzing van het toestel moeten lezen maar het is goed gekomen. Lianne je kan het nog!!!!

De rit is veelal binnendoor, tenminste dat was gepland. Toch komen we ongewild op de snelweg terecht vanwege een wegomleiding. Dat gebeurt in de buurt van Oirschot. Ik stop even op een parkeerplaats aan de snelweg in Best. Rogier meldt zich als vrijwilliger om een stukje voorop te rijden want hij kent de omgeving een beetje en zo komen we na een poosje weer terug op de route.

In Haaren bij eetcafé 't Gemak gaan we lunchen. Heerlijk op het terras we boffen wel met het weer. Na de lunch gaat het weer binnendoor. Door mooie stukjes rijden we. 'n Stukje van Brabant waar we nog weinig gereden hebben.

Als we er ongeveer 160 km op hebben zitten komen we bij de laatste pauzeplek aan.



We gaan binnen zitten want op het terras staat de zon. En daar hebben we deze keer helemaal geen spijt van. We zijn beland in "Onze Kerk" in Hooge Zwaluwe. Zo móóí verbouwd. Prachtig gedaan. De moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen.

Voor de laatste 50 km hebben we de route toch op de A17 moeten leggen. We wilde eigenlijk over het industrieterrein van Moerdijk rijden maar in het weekend is deze afgesloten met een poort. Maar goed die paar kilometer over de snelweg, liever niet, mag de pret niet drukken.

In Standdaarbuiten ligt het eindpunt van de route. Even wordt gedacht dat Cees en Isabel zouden afhaken, we kwamen langs hun huis, maar ook zij zijn meegereden tot het eindpunt.

Kees van Vlimmeren bedankt iedereen voor het meerijden van de route en de gezelligheid, Toon voor het maken van de route en mij voor het voorrijden. En vermeld nog even dat het een prachtige route was maar dat het leek of alle verkeersdrempels vandaag in dit stukje Brabant lagen.

a.s. Zaterdag 11 september rijden we de Zomeravondrit op zaterdagmiddag. Vertrek is om 13.30 uur vanaf het Midzomerplein in Bosschenhoofd.

Allemaal tot dan,
Groetjes Hanny

