



Verslag van de 13<sup>de</sup> rit:

### **Rondje Tiel**

**MTCO 2022**, 37<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 4 september 2022

Aantal motoren: 7

Aantal personen: 7

Km's: 231

Mile's: 143,54

Zondag 4 september, rondje Tiel. De dag begon in Bosschenhoofd lekker zonnig. Om negen uur de motoren buiten, zomerpakken aan, het wordt 27-28 graden deze zondag en dan richting Oudenbosch. Hoe dichterbij Oudenbosch hoe rotter het wordt. O nee dat geldt voor Rotterdam. Hoe mistiger het wordt. Geen mooi vooruitzicht. Gelukkig gaan we richting Breda en daar is het zonnig.

We blijven tot Waalwijk op de snelweg en gaan dan binnendoor. Richting Heusden, vroeger zouden we door het vestingstadje zijn gereden, maar dat houden we voor gezien, al zo dikwijls doorheen gereden. Voorbij Heusden blijven we de Maas volgen tot aan de "Blauwe Sluis", waar de eerste stop is. Het appelgebak komt niet uit de vriezer. Ik heb van morgen niet goed ontbeten dus ik neem deze morgen ook maar een stukje.

Na de koffie weer de dijk op en rijden door het land van Maas en Waal. Even later laten we de Waal links liggen en volgen de Maas verder tot Beneden-Leeuwen. De Prins Willem-Alexanderbrug over de Waal over, richting Maurik naar de lunch bij "Hier is 't". In de prachtige tuin bij het restaurant heerlijk in de schaduw genieten we van de kroketten, de broodjes en de PUNT ZAK FRIET met MAYONAISE.

We liggen op schema dus we kunnen het op ons gemakje aandoen. De navigatie geeft aan dat we om half vier thuis zijn, dat nu ook weer niet nodig.

Tegen tweeën beginnen we aan de tweede helft van de route.

We volgen nu de Lek tot Everdingen. Ondanks dat het toch een mooie zonnige dag is, is het niet zo druk op de weg. Zo nu en dan wat wandelaars en fietsers of een wielrennersgroep.

De laatste stop zou zijn bij Starbucks in Meerkerk bij het hotel, maar iets eerder, op het pleintje in Meerkerk zijn ook nog twee cafeetjes. Als het er niet druk is stoppen we daar. Is toch gezelliger. Niet druk, dus stoppen we bij "'t Kleine Brughuis". Al vaker gezeten en.....ze hebben er altijd erwtensoepp, lekker met deze temperatuur.



De laatste 40 kilometer gaan gelukkig niet over de snelweg maar over de provincialeweg van Meerkerk naar de N3 in Dordrecht en daar pas gaan we de snelweg op naar Standdaarbuiten, waar het eindpunt van de route ligt.

Ad bedankt iedereen voor het meerijden en de gezelligheid. Rogier bedankt hij voor het voorrijden en Toon voor het maken van de mooie route, weer op stukjes geweest waar we niet veel hebben gereden. Heerlijk gereden, het was weer een mooie motordag.

Over veertien dagen is het al weer de laatste rit die op de planning staat, "Het Groen Hart", allemaal tot dan.

Groetjes Hanny