



Verslag van de 13<sup>de</sup> rit:

**Zeeland**

**MTCO 2024**, 39<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 15 september

Voorrijder: Mark Basters

Aantal motoren: 9

Aantal personen: 11

Km's: 229

Verslag van de Zeelandroute.

Het beloofde een mooie dag te worden, de weergoden zaten mee. Toch maar voldoende kleding aan gedaan want 's morgens kan het toch koud zijn, en je weet het maar niet met het Zeeuwse windje.

We vertrokken om half 10 in Oudenbosch, eerst een stukje op de snelweg en daarna binnendoor. Mark was vandaag onze voorrijder, en dat ging vlotjes! We bleven alleen 'n keertje bovenop de dijk rijden, we misten de afslag om onder aan de dijk te gaan rijden. Dat was even keren om de route weer op te pakken. Hannie was toen even kwijt, maar die kennende kwam wel weer terecht, en jawel buiten het dorp stond ze ons al op te wachten.

We waren deze rit met 10 motoren, deze keer reed Niels ook mee met z'n "nieuwe" motor, wij Ronald en Lianne waren er eindelijk ook weer 'n keer bij na een lang onderhoud aan de motor. En helaas toch nog pech want de motor startte na onze eerste koffiepauze niet meer. Dus geen koffie, de koffietent was dicht, dan maar de kabels van Mark erbij en Ronald kon weer rijden, maar de motor afzetten, nee dat kon niet dus de motor heeft de gehele dag gelopen, ook met de lunch en de koffie, je kan wel zeggen dat we als club bekijks hadden, wie laat nu z'n motor draaien??? En gaat gewoon op gemakje lunchen?

Het was een mooi rondje door het Zeeuwse landschap, door de boerenwegjes met de boerderijen en natuurlijk ook veel water met zowel de plezierbootjes als vrachtschepen en niet te vergeten de nog steeds koeien en paarden in de wei. Rondom het Veerse Meer genoten de dagjesmensen en de surfers van het mooie weer zoals wij van onze rit.

Rond de klok van half 5 waren we bij ons eindpunt in Oudenbosch en bedankte Toon de voorrijder en wees Hannie mij aan om een verslag te maken, vond het wel een goed idee om dit in de toekomst te rouleren, maar had niet gedacht dat ik de eerste zou zijn. ☺

Toon en Hannie jullie ook weer bedankt voor het uitzetten van de rit! Was weer een mooi rondje en natuurlijk hebben we het ook weer gezellig gehad!

Groetjes Lianne

29 september de laatste route van dit seizoen, of het moet een hele mooie nazomer worden, de route door het Groene Hart. Bedankt Lianne voor het schrijven van het verslag.