



Verslag van de 2<sup>de</sup> rit:

**Rondje Boxtel MTCO 2022**, 37<sup>ste</sup> seizoen

Datum: Paasmaandag 18 april 2022

Aantal motoren: 8

Aantal personen: 10

Km's: 231

Mile's: 143.54

Is het nu de 2<sup>de</sup> rit of de 1<sup>ste</sup> rit die we gaan rijden van het 37<sup>ste</sup> MTCO motorseizoen??!! Voor mij voelt het als de 2<sup>de</sup>, aan de afstand en vertrektijd maar het is toch de 1<sup>ste</sup> van een nieuw MTCO motorseizoen.

We vertrekken vanaf onze nieuw vertrekpunt, op de Industrieweg in Oudenbosch. Iets voor half tien gaat Toon nog even kijken of er niemand bij Top-Shot op het parkeerterrein staat te wachten. Nee dus, hij komt tenminste alleen teruggeden. We kunnen vertrekken richting Boxtel. Het weer is super, veel en veel beter als op 3 april waarop we eigenlijk het 37<sup>ste</sup> MTCO motorseizoen zouden starten.

De voorrijder van deze route is Rogier. Met enkele aanpassingen, want in de zomermaanden wordt er zoals gewoonlijk flink aan de weg getimmerd, is het een schitterende route. We hebben er allemaal zin in.

Wat opvalt is dat het in de morgen nog vrij rustig is met fietsers, wel wielrenner groepen. In de middag wordt het wat drukker met fietsers en wandelaars.

Even een stukje door België en zo komen we bij onze 1<sup>ste</sup> koffiestop aan, de Rooverische Leij in Goirle, lekker, gezellig met z'n allen aan een grootte picknicktafel. Na een half uurtje zitten we weer op de motor en vervolgen we de route richting Boxtel.

Enkele stukjes van de route zijn bekend, maar ook zijn er stukken bij waar we nog nooit gereden hebben. De lunch gebruiken we in Boxtel bij 't Tweespan. Het terras is nagenoeg leeg. Het viel me onderweg ook al op, dat de meeste terrasjes niet druk bezet waren??!!

We genieten van de lunch en de grapjes die over en weer worden gemaakt. Het is weer van oudsher.

De derde helft van de route toeren we van de Meijerij weer terug naar het westen van Brabant. Nog even een laatste stop bij "Het Stokske", "De Smaak Van Croy". Nou dat laatste laat er maar af, die zijn failliet, dus geen potten met stoofvlees mee naar huis.

Das nou jammer.....voor Toon en ook Piet.

De naam "Het Stokske" is gebleven en ook de ooievaar op de schoorsteen zit er dit jaar weer.



Onze 1<sup>ste</sup> rit eindigt in Bosschenhoofd bij het vliegveld. Het was weer een mooie route, net of er geen winterstop is geweest.

De volgende rit is naar het Eiland Walcheren. Deze rit wordt voorbereiden, jawel we hebben een nieuwe voorrijder, Ad Oostvogels.

Allemaal tot 1 mei.  
Groetjes Hanny

