



Verslag van de 2^{de} rit:
Zaltbommel MTCO 2024, 39^{ste} seizoen
Datum: zondag 21 april
Voorrijder: Toon Christianen
Aantal motoren: 8
Aantal personen: 9
Km's: 214 - 198 ????
Mile's: 132,97 - 123,08 ????

Vandaag maar zelfs twee verslagen over de 2^{de} route richting Zaltbommel.

Verslag van de 2^e route Zaltbommel, 214 km, 8 motoren, 9 deelnemers.

De weersvoorspelling belooft een droge dag met af en toe een zonnetje. We starten vanaf de Industrieweg richting Bosschenhoofd om daar de A58 op te gaan richting Breda omdat de A17 afgesloten was wegens wegwerkzaamheden. Helaas is Hanny ziek, dus Toon rijdt de route voor.

De route gaat het eerste gedeelte over de snelweg om dan bij Hank de snelweg te verlaten en de route te vervolgen. Er stond een harde wind en de temperatuur was behoorlijk laag, de meesten van ons hadden toch wel wat koude handen ondanks de handschoenen.

Via Hank, Nieuwendijk, Almkerk richting Poederrijen waar we onze eerste stop hebben voor een bakkie koffie/thee met - voor wie wil- wat lekkers erbij. Heerlijk even opwarmen voor we onze rit vervolgen.



Vol goede moed worden de motoren weer gestart en de rit verder gereden. Wat een prachtige omgeving, het is weer echt genieten onderweg. Veel groen, mooie watertjes en prachtige huizen. Via Aalst en Nederhemert rijden we richting Zaltbommel, daarna steken we de Waal over en ook de zon laat zich af en toe even zien.

De lunch wordt genuttigd bij de Goudreinet in Vuren, we worden verwacht en zoals altijd was het eten weer erg lekker. Besloten wordt om geen stop meer in de middag te houden maar gelijk door te rijden naar het eindpunt.

Het laatste stuk van de route leidt ons langs de Linge (van de vroegere Lek-Lingeroute), een geweldig stukje natuur. Door Arkel, langs Hoogblokland, Hoornaar en Giessenburg richting Dordrecht. Via Moerdijk en Zevenbergen naar het eindpunt in Standdaarbuiten. Een mooie rit met goed gezelschap. Cees bedankt de voorrijder Toon voor zijn inzet en alle andere aanwezigen voor de gezelligheid.

Voor Hanny veel beterschap gewenst.
Tot over 2 weken!

Dankjewel Isabel, voor het verslag.



Rondje Zaltbommel. 198 km.

Voorrijder toon Christianen.
8 motoren, 9 personen.

De tweede rit van 2024 gaat vandaag oostelijk richting Zaltbommel.



Na een hele week van regen, buien, hagel, en andere nattigheid beloofd de weerradar voor zondag eindelijk droog maar fris weer. Bij een graad of 5 á 6 mag je dat ook gerust ook zo noemen, de ijsheiligen zijn nog niet met vakantie. Maar ja, we zijn dit jaar vroeg gestart met het motorseizoen, Pasen is vroeg dit jaar.

De deelnemers komen nu één voor één aan en toch nog 8 motoren, meer dan ik dacht. Isabelle is er ook weer bij, petje af met deze temperatuur.

Om half tien vertrek, maar we beginnen met een route aanpassing, men moet weer zonnig op de A 17 bij moerdijk gaan rommelen.

Dan maar via Breda naar Zonzeel en daar de route weer oppakken. Na Keizersveer verlaten we de rijksweg en ik heb de indruk dat het weer lichter wordt, krijgen we de zon dan straks toch nog te zien?

Lekker op een rustig tempo binnendoor rijden en genieten van de rust (weinig fietsers), en jawel hoor, een wegomlegging. Alternatiefje gezocht en weer door naar de route en naar de eerste koffiестop. Hier was het op een paar wielrenners na erg stil. Na het zéér gewaardeerde warme bakje troost met lekkers verder op weg en lekker slingerend over dijk en binnendoor weggetjes richting lunchstop. Ja dat dachten we, natuurlijk zijn ze met de dijkverhogingen nog niet klaar en nog wel aan hetzelfde traject als vorig jaar zomer. Na een helaas doodlopend binnendoortje maar draaien bij de boer op het erf en verderop de route weer opgepakt.

Na de lunch bij restaurant De Goudreinet even gezamenlijk overlegd om de tweede koffiестop niet te doen maar de route gelijk te vervolgen tot het eindpunt. Kijk kijk, de temperatuur is waarachtig al naar de 11 graden gestegen, dat wordt nog zweten.

Wat is het mooi langs de Linge met de slingerwegen en forten van de Hollandse Waterlinie.

Het blijft een schitterende omgeving met best nog wel wat bloesem in de appelbomen en langs het water naar Sliedrecht en Dordrecht. Na Dordrecht via A16 naar de A17, met nog een laatste stukje bij Moerdijk binnendoor, naar het eindpunt Standaardbuiten.

Cees bedankt Toon voor het voorrijden, de anderen voor de gezelligheid en wenst ieder wel thuis, op naar iets warmes dan wel iets sterkers.

Groeten Ad en tot over twee weken bij de derde rit rondje Goes.

Bedankt Ad, voor het verslag.

