



Verslag van de 4<sup>de</sup> rit:

**Route t.n.a. Toon Naenen MTCO 2021,**  
36<sup>ste</sup> seizoen

Datum: zondag 15 augustus 2021

Aantal motoren: 11

Aantal personen: 13

Km's: 239

Mile's: 148,51

Zondag 15 augustus.

We hadden geen betere datum uit kunnen kiezen dan deze zondag in augustus om deze route te rijden en niet alleen vanwege het goede weer.

Toon Naenen heeft deze route gemaakt toen corona de kop opstak in 2020 en wij net aan de drempel stonden van een nieuw motorseizoen. Ons jubileum jaar nog wel 35 jaar. De eerste maanden, tot 14 juni, hebben we geen route gereden.

Toon wilde toch gaan rijden en het 35<sup>ste</sup> seizoen toch starten op 5 april, dit deed hij met de Culemborg route, toegestuurd door ons. Na nog enkele routes te hebben gereden maakte Toon Naenen in mei vorig jaar zelf een route, die we vandaag, ter nagedachtenis aan hem, gaan rijden.

En wanneer kan dat beter dan in de maand augustus, een dag voor de sterfdag van Elvis, 16 augustus 1977, waar Toon Naenen een verwoed fan van was.



Na een minuut stilte vertrekken we richting de A17 in Zevenbergen gaat het binnendoor. We komen voorbij Made, Raamsdonksveer en Waspik, laten Heusden met zijn enge straatjes en kinderkoppen links liggen en komen na anderhalf uur bij het Veerhuis in Bokhoven aan voor de eerste koffiestop.

En Jos trakteert, want wie jarig is (geweest) trakteert. Super bedankt Jos en nog gefeliciteerd.

Na de zelfbediening, want er is in de horeca een schrijnend te kort aan personeel,



vertrekken we weer richting de lunch. Tonny geeft aan dat Wilma zwarte lintjes heeft meegegeven voor degene die er een aan de antenne of spiegel willen doen.

We volgende Maas tot aan de pont van Alphen-Ooijen, waarmee we oversteken.

We rijden lekker binnendoor. Geen last van fietsers en het is super motorweer.

We blijven in de buurt van de Maas rijden en komen anderhalf uur later in Wijchen aan bij Olleke Bolleke, een pannenkoekenhuis met ook andere gerechtjes op de menukaart. Zoals enormmmmmme omeletten met van alles erbij "wat de boer allemaal lust".

Na de lunch even door het drukke Wijchen en dan weer verder op rustige binnendoor weggetjes. We rijden onder de stad 's Hertogenbosch door maar doen wel veel dorpjes aan die bij de gemeente 's Hertogenbosch behoren.

De laatste stop houden we in Esch, bij weer een pannenkoekenhuis en ook daar staan niet alleen pannenkoeken op het menu.

Wel enormmmmmme ijscoups voor de liefhebbers en die zijn er bij MTCO wel.

Nog 65 km te gaan. Even door het mooie Oisterwijk en het drukke Tilburg. Dan gaat het richting de A58 en de A16.

Het eindpunt van de route ligt bij vliegveld Seppe in Bosschenhoofd.

Toon C. bedankt ons voor de gezelligheid en het meerijden en bedankt Toon Naenen voor deze route. Hij vindt en we zijn het met hem eens, het was een schitterende route die we, zoals we altijd na een hele mooi route zeggen "Die houden we erin, volgend jaar draaien we hem om en rijden hem weer".

Het was een mooi route en een mooi gezellige dag.

Toon Naenen heeft ons een mooie route nagelaten en niet alleen dat.

Hij heeft ons ook mooie herinneringen nagelaten, waar we graag aan terugdenken.

Toon Naenen we missen je bij elke tocht. Ik mis je dat je niet meer achter me rijdt.

De andere MTCO-ers missen je weer op een andere manier.

Ieder mist je op zijn eigen manier.

Rust zacht lieve Toon Naenen, op een of ander wijze rij je altijd met ons mee.

De volgende rit is het "Rondje Tiel", allemaal tot zondag 22 augustus.

Groetjes Hanny