



Verslag van de 9^{de} rit:
Kempenroute MTCO 2023, 38^{ste} seizoen
Datum: zondag 16 juli
Voorrijder: Ad Oostvogels
Aantal motoren: 8
Aantal personen: 9
Km's: 197
Mile's: 122,41

De Kempenroute staat op het programma.
Een route zonder snelweg. Dat is ook wel eens lekker.

Om half tien vertrekken we richting Rijsbergen en Meersel-Dreef.
Via google kom ik er achter dat Meersel-Dreef het noordelijkste dorpje in België is.
Het kleinste dorpje van Hoogstraten.
Het dorpje met een Kapucijnerklooster en een Maria grot.
De grens loopt door de doorgaande weg. Zelfs Tom Waes heeft er een TV programma
aan gewijd. Het een en ander hierover lezen?
<https://visithoogstraten.be/ontdekken/cultuur-en-erfgoed/mariapark-meersel-dreef/>

De eerste koffiestop houden we in Alphen-Chaam. Bij café Welkom. Na de koffie en de
appeltaart en de warme choco, want warm is het niet, gaan we weer verder met onze
route door de Kempen.

We rijden onder Tilburg door richting Biest-Houtakker en Diessen. Vandaaruit gaat het
binnendoor naar Casteren, Bij Café restaurant Kruidenlucht gebruiken we de lunch.

Na de lunch vertrekken we richting de Belgische grens, Poppel en Baarle-Nassau.
Zo nu en dan vallen er wat druppels uit de donkere wolken die boven ons hangen.
Net niet genoeg om het regenpak aan te doen.
We rijden boven Merksplas en Rijkevorsel richting Loenhout waar we onze laatste stop
houden bij het Boerenijsje.
Enkele vragen zich af wat we hier gaan doen. Want op het eerste gezicht is er geen
horeca wel een grote koeienstal. Het is even goed rondkijken, maar achter een hoge heg
is een enorm groot terras waar de meeste gasten aan een flinke coupe ijs zitten.
Wij bestellen koffie, thee of warme choco. Want het is fris en telkens vallen er wat
druppels. Net niet genoeg om binnen te gaan zitten.



Na de laatste stop gaan we
richting Essen waar we onze tank
nog even volgooien want het
scheelt altijd nogal wat met
Nederland.

In Bosschenhoofd stoppen we bij
het vliegveld waar Toon Ad
bedankt voor het voorrijden en
ons voor het meerijden en de
gezelligheid.

Wat mij betreft wil ik er nog even
aan toevoegen dat ik blij ben met mijn Zumo 590 want ik vind de Zumo XT tot nu toe
nog maar niets!!!!

Groetjes Hanny, allemaal tot 30 juli, we rijden dan het rondje Breda-Goirle.