



Afsluitavond MTCO 6 november 2021 36^{ste} motorseizoen

Zaterdag 6 november 2021, afsluitavond van het 36^{ste} motorseizoen MTCO.

Na een jaar geen afsluitavond te hebben kunnen organiseren, de reden weten we allemaal, zijn we blij dat het dit jaar wel weer kan.

Om vijf uur worden we verwacht in de Cuyperszaal onder de Basiliek in Oudenbosch, ons wel bekend inmiddels. Frank van Gerven, onze pastor en beheerder van de ruimte onder de Basiliek heeft de zaal weer netjes voor ons ingericht, de koffie gezet en de koeken op de tafels gezet. Iets na vijven komen de eerste deelnemers binnen en nemen alvast plaats. In totaal zijn we deze avond met 33 personen. Twee deelnemers hebben verstek moeten laten gaan, Christ van Agtmaal en Willem Swaans.

Christ omdat er per ongeluk bij het vaccineren van de griepvrij en pneumokokken injecties deze verwisselt voor hem en zijn vrouw. Christ voelde zich daarna niet lekker en heeft zich toen afgemeld. Christ vanaf hier beterschap en heel jammer dat je er niet bij bent.

Willem was ook niet van de partij, niet omdat hij het vergeten was, maar omdat hij een weekend cadeau had gekregen met de verjaardag van hem en zijn vrouw. Ze zijn jarig op de zelfde dag en omdat het dan ook hun trouwdag is op die dag, 1/11. Een all-in arrangement kregen zij voor een weekend op cruiseschip Rotterdam, juist in dit weekend.



Kees onze voorzitter opent deze avond. Hij heet ons alle welkom op deze avond, zo ook de gastspreker van deze avond, Frank van der Woude. Hij is een kennis van Cees en Isabel en is uitgenodigd om ons iets te komen vertellen over zijn werk bij de KLPD.

Ook wordt op deze avond altijd de wisselbeker uitgereikt aan degene met de meest gereden kilometers van het seizoen. Echter dit seizoen gaat dat niet door. Door familieomstandigheden is Het Bekerhuis Lambrechts, waar de beker van een naamplaatje wordt voorzien, gesloten.

De wisselbeker zal in de loop van volgende week bij Toon en Hanny worden afgegeven. Zij hebben dit seizoen de meeste kilometers gereden.

De laatste jaren zijn we gewend dat we iets gaan doen, zo gezegd, cultuur op gaan snuiven. Zo ook vanavond, alleen nu kunnen op onze stoel blijven zitten en komt het naar ons toe. Frank van der Woude, hij is ook motoragent en over het motorrijden op zich geeft hij allerlei nuttige tips aan ons. Dus 'n uurtje informatie waar we in de praktijk ons voordeel mee kunnen. Het was een leerzaam uurtje met info waarvan je zegt "O, zit dat zo".

Na de koffie en de koeken en het info-uurtje staat er om zeven uur een smakelijk koud- en warm buffet voor ons klaar. Geheel verzorgd door keurslager Buyzen uit Oudenbosch. En de drankjes staan koud in de koeling, aangeleverd door Gall & Gall, dus we komen deze avond niets tekort. Op het witte doek komen weer de foto's voorbij van de afgelopen twee jaar.

Zo te zien hebben we het allemaal naar onze zin. Tafels worden bij elkaar geschoven en het is een gezellige boel. We buurten wat af!!!!

Rond de klok van half tien gaan de eerste naar huiswaarts en de laatste doen om twaalf uur samen met Frank de deur op slot.

Het was weer een mooi seizoen ondanks de corona, en ondanks dat we de vijfdaagse in eigen land moesten doorbrengen. We hebben toch alle toertochten kunnen rijden die op de plank lagen en ook de driedaagse vond doorgang. Dat hopen we voor volgend jaar ook.

Ook dit jaar weer mooie routes gereden en weer op mooie plekjes geweest. Veel gelachen en van ieders gezelschap genoten. MTCO blijft een fijn clubke.

Dankjewel iedereen, blijf gezond en op naar het nieuwe 37^{ste} motorseizoen.

Groetjes Hanny.

