



Afsluitavond MTCO 12 november 2022 37^{ste} motorseizoen

Het 37^{ste} motorseizoen MTCO zit er bijna op. Om dit seizoen af te sluiten hebben we gekozen om naar "De Oudenbossche Boulers" te gaan voor een Clinic Pétanque. We vroegen ons af wat nu de werkelijke naam was, Jeu de Boules of Pétanque. Pétanque is de Provençaalse variant op Jeu de Boules. Jeu de Boules is de term die alle spelen met metalen ballen omvat.

De opkomst is een afspiegeling van de opkomst bij de tourritten in 2022, deze werden ook niet zo drukbezocht als voorafgaande jaren, ondanks corona. 17 Deelnemers gaven zich op voor de afsluitavond, tegenover vorig jaar 31 deelnemers. De moeilijkheid is nu, het warm en koud buffet????!! Slagerij Buyzen maakt dit vanaf 20 personen????!! Wat nu????!! We bellen de Chinees, misschien zijn zij bereid om een rijsttafel te maken voor ons gezelschap. En waarachtig geen probleem. Alles werd op tijd geleverd en weer opgehaald. Prima verzorgd.

Wat ook prima verzorgd was, was de Pétanque Clinic. De uitleg, het bijhouden van de uitslag, de verzorging van de drankjes, alles op die avond had Truus Verbocht, secretaris van DOB, prima voor elkaar.

We starten met een kopje koffie en een appelflap en dan "LET THE GAMES BEGIN".

Om het spel echt goed door te hebben moet je vooraf wel goed naar de uitleg luisteren, want ons team begon fout maar dat werd snel hersteld.

Nadat we ieder tweemaal met een wisselende partner en tegenspelers in de arena hebben gestaan is het tijd om te gaan genieten van de rijsttafel.

Het smaakt heerlijk, toch weer eens wat anders dan een warm en koud buffet.

Na het eten is het tijd om de beker voor de meest gereden kilometers uit te reiken.

En de winnaar istrommelgeroffel.....IKKE, helemaal alleen.

Blij met de wisselbeker!!!!!!!



Nog even uitbuiken en dan nog maar eens een spelletje, we hebben er zin in en het is super gezellig ook. We spelen het spel ook eerlijk, geen gesjoemel, het meten van de bul naar de bal die het dichtste bij ligt, wordt ook zeer nauwkeurig gedaan.

Niemand die zijn bal per ongeluk met de voet aanraakt zodat die wat dichterbij komt te liggen. Niets van dat alles. Alles verloopt zoals het hoort.

Nadat we allemaal driemaal het spel hebben gespeeld wordt door Truus de uitgerekend wie de winnaar van deze Pétanque Clinic is.

En de winnaar istrommelgeroffel.....weer IKKE.

Mijn avond / seizoen kan niet meer stuk, zo blij mee.

Het was een geweldig mooie afsluitavond. Enorm genoten van alles en iedereen.

Volgens mij worden we, nadat het motorrijden voor ons ophoud, allemaal lid van de Jeu de Boules vereniging.

Dankjewel iedereen, blijf gezond en op naar het nieuwe 38^{ste} motorseizoen.

Groetjes Hanny

