



3-daagse Norg, Drenthe MTCO

Datum: 24 t/m 26 september 2021

Aantal motoren: 14 motoren

Aantal personen: 18 personen

Aantal auto's: 1 auto

Km's: 832 km

Mile's: 516,98

Drie daagse Norg, dag 1 – 24 september.

Vrijdag 24 september. De weersverwachtingen voor het komende weekend zijn zeer goed. Dat was in het begin van de week wel anders. Toen werd voor het weekend nog volop regen afgegeven. Je ziet maar niets zo veranderlijk als het weer. Voor ons valt deze verandering goed uit.

Om 9.00 uur was het verzamelen op het Midzomerplein in Bosschenhoofd. Degene die gemist werd is de voorrijder, Rogier. Laat die nu naar huis zijn gereden.

De reden.....zijn portemonnee vergeten. De dag vangt goed aan. Ook een min puntje de route, het eindpunt, ligt niet naar ons hotel. Even Rogier ingelicht om het laatste punt, rechts te laten liggen, normaal laten we alles links liggen, de weg een paar honderd meter te volgen, ons hotel ligt dan links. Wilma, die met de auto achterop komt, weet in welk hotel we gereserveerd hebben zij heeft in de loop van de week het adres doorgemailed gekregen.

Probleem opgelost. Eind goed al goed. Een kleinigheidje blijf je houden.

We gaan rijden, het is 9.00 uur. We zijn compleet. Tenminste voor nu. We gaan tot Maarsbergen over de snelweg. Nog steeds mijn favoriete bezigheid. Niet dus. In Voorthuizen stoppen we voor de 1^{ste} koffie. Daar sluiten Arja en Henk aan. Dat is weer een hele lange tijd geleden dat we hen gezien hebben. Geen dag ouder geworden. Jos sluit bij de lunch in Nunspeet aan.

Op het terras nemen we koffie en wat denk je.....met appeltaart natuurlijk. Een goed begin van het weekend. Voor de pauzeplekken hebben we de meeste horecagelegenheden gebeld of gemailld om te reserveren. Je weet maar nooit, zeker nu omdat in dit weekend de regels van het RIVM weer gaan veranderen.

Voor de lunch hebben we dus gereserveerd bij Joris in Nunspeet. Door een miscalculatie zijn we na een dik half uur al daar waar we gaan lunchen. De tafels zijn binnen ingedekt voor ons.

Waar we buiten niet naar hoeven kijken, geldt voor binnen nog ongeveer een half etmaal, de anderhalve meter regel. Het merendeel van ons heeft dat al helemaal niet meer in de gaten. Degene die nog wel op anderhalve meter wil gaan zitten aan tafel, dat kan, de tafel is lang genoeg daarvoor. Ook weer opgelost.

We zijn wat aan de vroege kant, dus drinken eerst even een drankje zodat de kok op zijn gemak de vooraf bestelde gerechten kan klaar maken. De bestelling was al 'n dag van te voren telefonisch doorgegeven. Gemak dient de mens. Ja behalve bij het afrekenen. Hoe Toon ook tegen de serveerster praatte het werd een gezamenlijk rekening. Na wat cijferen en wisseltrucjes waren we er zo uit en konden we onze reis weer hervatten.

De rit gaat richting Genemuiden waar we met de pont oversteken naar Zwartsluis. We hebben nog 70 km te gaan. Binnendoor komen we in Meppel aan waar we bij Villa Kalkoven onze laatste stop houden. Villa Kalkoven is een uniek industrieel monument gelegen aan de Drentse Hoofdvaart net buiten de stad Meppel, een prachtige en unieke locatie.

Na het terras verbouwen te hebben en een drankje gaan we weer verder. 'n Stukje voor Norg rijden

we nog door het Nationaal Park Drents-Friese Woud. Prachtig natuurschoon. Met meer dan zesduizend hectare is het Nationaal Park Drents-Friese Woud een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land. Je kunt deze wildernis op alle mogelijke manieren doorkruisen: te paard, te voet of op de fietsen en natuurlijk op de motor. Maar ook als je alleen maar stil wilt genieten van die overweldigende natuur, kom je hier aan je trekken.



We naderen Norg, nog even tanken en dan naar het hotel. De sleutels worden verdeeld en de kamers worden opgezocht. Wij, Jos, Toon en ik worden naar onze B&B gebracht een paar deuren verder. Slapen doen we daar maar eten en drinken doen we samen in hotel Norg. Het hotel heeft maar 11 kamers van daar.

Om 19.00 uur is het diner we doen daarna nog een paar drankjes. We keuvelen er nog wat op los en zo rond de klok van 23.00 uur ligt iedereen in z'n mandje.

Meer weten over de Kalkovens:

<https://www.geheugenvandrenthe.nl/kalkovens>

Drie daagse Norg, dag 2 – 25 september.

Rondje Groningen. Voorrijder van deze route is Toon.

Om 8.00 uur gaan we eerst ontbijten. Geen buffet maar geserveerd aan tafel. Mijn keuze zou een ontbijtbuffet zijn maar het is goed en voldoende, voor wie niet genoeg heeft aan twee broodjes kan bij zijn buurman of -vrouw terecht want die heeft nog wel een broodje over.

Na het ontbijt, rond de klok van 9.00 uur gaan we richting Groningen, niet naar de stad, daar gaat Wilma naar toe om te winkelen, maar naar de provincie. De stad Groningen laten we in het midden liggen. De route gaat echt binnendoor. Over smalle weggetje gaat de route. En lekker rustig, een enkele fietser of wandelaar komen we tegen.

In Eenrum drinken we koffie bij café de Pool. Daarnaast is een mosterdmakerij gevestigd, met de toepasselijke naam "Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant". Jammer genoeg nog niet open dus ook geen rondleiding.



<https://www.abrahamsmosterdmakerij.nl/> voor meer info.

Na de koffie en gebak gaat het richting de Waddenzee. Weer over smalle weggetjes door het Groningse landschap. Bij het Eemshotel aan de Waddenzee stoppen we voor de lunch. En als MTCO is geweest is al gauw het een en ander uitverkocht. De daghap was 'n lekkerbekje met frietjes en salade maar al snel werd het lekkerbekje vervangen door de zalm. Of was het gevangen????!!!!!!

Na de lunch beginnen we aan de tweede helft. Nog dik 100km te gaan. Het is een mooie route en het landschap is op veel plaatsen vlak en uitgestrekt met hier en daar prachtige boerderijen en mooi kleine dorpjes.

Meerwijck, waar we voor de laatste pauze een stop maken bij Paviljoen de Leine, ligt aan een prachtig recreatiegebied met een aantal jachthavens en campings aan het water. Het is ook daar waar we gecontroleerd zullen worden op onze QR code. Maar we gaan buiten om naar het terras. Dus weinig checken????!! Dan maar eens naar binnen naar de toilet. Weinig checken????!! Dan maar om te betalen naar binnen. Weinig checken????!! En toch waren zij degene die nadrukkelijk zeiden dat ze zouden checken op de QR-code????!! Maar wees gerust we worden deze 3-daagse heus nog wel gecheckt. Hebben we de QR-code niet voor niets gedownload.

De laatste km voor Norg rijden we door het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Geopark De Hondsrug, met zijn Hunnebedden, middeleeuwse kerken, oorlogsbunkers en vele museums. Het dal van het Drentsche Aa gebied is grotendeels gevormd door smeltwater aan het eind van de voorlaatste ijstijd, het Saalien, 200.000-130.000 jaar geleden.



Verder lezen: www.dehondsrug.nl/

En dan rijden we Norg binnen, nog even de tank volgooien, een douche nemen en het terras opzoeken bij het hotel. Het is nog lekker buiten. Wilma verrast ons die avond met allerlei lekkere dingen als bedankje voor het mooie weekend. Ook Toon krijgt een mooie aandenken van Piet en Frank.....een CACTUS. Zo blij mee. Ja echt wel een blijvend aandenken aan dit weekend. Rond de klok van 19.00 uur wordt het diner opgediend, nog een versnapering en het is weer tijd om ons bedje op te zoeken.

Morgen weer naar huis, het gaat snel, te snel.

Drie daagse Norg, dag 3 – 26 september.

Iets eerder uit bed, tassen inpakken en in de motor stoppen. Ontbijten en dan de motor op richting Brabant. Eerst nog wat gehannes met de hotelsleutels, enkele van ons hadden verstaan dat de sleutels op de kamer achtergelaten mochten worden. Nee dus, dat gold enkel voor de B&B. Kamer 3 en 6 daarvan hadden de sleutel niet afgegeven. Of ik wist wie er op die kamers lag????!!! Nou nee????!!! Maar ze werden gevonden door de hoteleigenaar dus konden we vertrekken.

Het begin van de route tot aan de 1^{ste} koffiestop, ging mooi binnendoor. In Dedemsvaart was de eerste stop gepland en gereserveerd. Maar wat denk je, gesloten. We waren wel een kwartiertje te vroeg. Oké, dat kan, we wachten even!!! Enkele van ons lopen al naar de bureu, daar staat de deur open en is de koffie klaar. Toch nog maar even wachten. Om 10.30 uur, met de rest van ons, ook maar naar de bureu. En ik moet zeggen de koffie was prima en dat voor €1,00. Eigenlijk hadden we ook hier geluk. Ze was eigenlijk gesloten, maar er was een wandeltocht aan de gang, van daar open. Ongeveer een kwartiertje later kwam de eigenaar van het restaurant waar we gereserveerd hadden aangereden. Even informeren waarom hij ons vergeten was. "Staat niet op de kalender," zei hij????!!! Heel laconiek er achteraan "maar het kan nog." Nee nu niet meer, we zitten nu bij de bureu. Hoezo Corona-tijd achter de rug.

Om bij de lunch te komen moeten we nog 60 km overbruggen. Maar in deze mooie streek is dat geen straf. De lunch gebruiken we in Eefde bij restaurant de Sluis. We komen daar al voor de derde keer. Telkens als we van het noorden afkomen reserveren we daar. Het moet er wel goed zijn anders doen we dat niet. Na de heerlijke lunch gaan we verder richting Brabant. Maar niet nadat Piet met ducktape de zool van Jos zijn motorlaarzen heeft geplakt. Die lag er zowat helemaal onder uit.

In Arnhem gaat het even mis, te veel verkeerslichten. De groep valt in tweeën. Daar waar het rustig is wachten we even op de anderen en in een groep rijden we naar restaurant Campman in Renkum. Wat is nu het geval. Dat is het enige restaurant waar we niet gereserveerd hebben. Henk zei 's morgens al tegen mij gaan jullie bij Campman iets drinken, hebben jullie daar gereserveerd??? Nou niet echt gereserveerd, hoezo??? Nou zij zijn van standing daar kan je niet zomaar iets gaan drinken. Wat nu??? Nog even voor de zekerheid bellen??? Nee, we gaan op de bonnefooi, we zien wel wat ervan komt.

Aangekomen bij Campman, gaan Toon en ik naar binnen om te vragen of we bij hen iets kunnen drinken. Het antwoordt is NEE, het terras zit vol. Nou we willen ook wel binnen, plaats zat. Even QR-code checken, gebeurd echt!!! Oké in gindse hoekje. Maar nee wacht even, we zetten zo twee tafel bij elkaar op het terras, zodat jullie buiten kunnen zitten. We vallen van de ene verbazing in de andere. Eerst niet en dan!!! Zulke aardige mensen bij Campman, gaan we zeker terug. We nemen hier afscheid van Henk en Arja, Jos is al eerder de snelweg opgegaan naar Venray. Voorbij Wageningen hebben we nog een pontje en daarna zitten we al snel op de snelweg voor de laatste 80 km.

In Etten-Leur bij het pompstation stoppen we even om iedereen goede dag te zeggen. Cees bedankt Toon en mij voor het organiseren van dit weekend en de mooie routes en bedankt iedereen voor de gezelligheid en het meegaan naar Norg. Het was ook een prachtig weekend, niet willen missen. Hoop dat er nog vele weekenden zullen volgen.

Even een herinnering, zaterdag 6 november is de afsluitavond, verdere info volgt, hou deze avond vrij, we verwachten jullie allemaal.

Groetjes Hanny. O ja, de voorrijder van de terugroute was ik.

