



Verslag van de jaarlijkse BBQ,
34^{ste} seizoen.

Datum: zaterdag 20 juli 2019

Aantal voertuigen: tig aantal fietsen

tig auto's met of zonder open dak

één 45km bromscooter

Aantal personen: 28

Km's: vanaf de Beatrixstraat 12

Mile's: vanaf de Beatrixstraat 7.45647284

Alweer een jaar voorbij. Ik hoef niemand te vertellen hoe snel dat gaat! 20 juli tijd voor de BBQ. Eigenlijk was de BBQ gepland op zaterdag 6 juli, maar vanwege de Brabantse Ruiterdagen, is de BBQ veertien dagen later. Ik weet nog dat het op die zaterdag 's avond rond zes uur hevig heeft geplensd!!!!???

Nou wat dacht je van zaterdag 20 juli???? Niet normaal, code oranje werd er afgegeven!!!! Regen, hagel, donder en bliksem en zware windstoten werden eraf gegeven. Daar gaat de BBQ van MTCO!!!! Buienradar werd overspannen van ons, zo dikwijls werd die geopend om te kijken waar de buien bleven. En nog het ergste we zouden met de fiets gaan en als het bleef regenen konden we dat wel vergeten.

Half een, tijd van vertrek, geen regen, geen hagel, geen donder en bliksem en geen zware windstoten!!! Fietsen uit de schuur en richting Standdaarbuiten. Weer een jaar met geweldig BBQ weer, we treffen het maar weer bij MTCO.

Om kwart over een komen we bij Isabel en Cees aan. Alles staat al klaar. Christ heeft zelfs gezorgd voor een grote tent over de BBQ. Mocht er toch nog een druppeltje vallen staan we droog als we het vlees omdraaien en droog zitten we ook want over heel de lengte van het huis staat er een overkapping. Een perfecte dag voor de BBQ van MTCO.

Om twee uur is zowat iedereen aanwezig en opent Christ de BBQ middag met een woordje van dank aan de gastheer en gastvrouw en verteld waar al het lekkers staat aan eten en drinken. Ook dit jaar komen we niets te kort. Het is nu al een en al gezelligheid.

Het smaakt allemaal prima, de salades, het vlees, in het bijzonder de speklapjes, hmmmmmm. Evenals met de afsluitavond vorig jaar heeft Christ Gall & Gall gevraagd om voor de drankjes te zorgen. Goede keus Christ scheelt je heel veel gesjouw. Heel goed bekeken.

Rond de klok van zessen gaan de eerste huiswaarts, maar wordt er ook nog wat op de BBQ gelegd. De achterblijvers gaan nog even door, we nemen nog een wijntje, een Hertog Jan of een Juupke, we hebben het goed naar ons zin. Rond de klok van achten legt Isabel het restantje vlees wat nog over is op de BBQ om het daarna te verdelen. En dan is er.....koffie. Voor de liefhebbers, ik ben meer een liefhebber van de Hertog.....Jan!!!

En dan is het tijd om onze fietsen (auto's) op te zoeken en afscheid te nemen van Isabel, Cees en de laatste MTCO-ers. Wij fietsen met Jaap en Lenie richting Oudenbosch, doen we elk jaar. Om tien uur zijn we thuis.

Het was weer een geweldige MTCO-BBQ. Veel gelachen en gebuurt, lekker gegeten en gedronken!!

En zoals de andere jaren zeg ik, om echt de sfeer te proeven met je er bij zijn geweest, voor degene die niet zijn geweest, misschien tot volgende jaar.

Christ, bedankt voor het verzorgen van de BBQ en alles wat daarbij hoort, Isabel en Cees hartelijk bedankt voor de gastvrijheid, voor het gebruik van jullie tuin en alles wat daarbij hoort. Alle aanwezigen bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar op de BBQ MTCO, want ook jullie hebben hieraan bijgedragen. En.....we hebben de foto's nog!! Wilma jij ook bedankt voor het maken en aanleveren van foto's. Super.

Groetjes Hanny

P.s.

Ooit gehoord van een tietenbril???

Frank Zandvliet weet er alles van!!!

