



5-daagse Westerwald, Obersteinebach MTCO

Datum: 15 t/m 19 augustus 2022

Aantal motoren: 9 motoren

Aantal personen: 11

Km's: $\pm 9 \times 1386\text{km} = 12474\text{km}$

Mile's: $\pm 9 \times 861,22\text{m} = 7750,98\text{m}$

Beste motorvrienden en vriendinnen.

Dag 1, voorrijder Hanny Christianen, 344km.

Het kan weer, redelijk veilig op vakantie naar het buitenland sinds enkele jaren, ofschoon Corona nog niet helemaal is verdwenen.

Na een paar jaar in Nederland de 5-daagse gehouden te hebben, kozen we dit jaar weer om naar Duitsland te gaan, het Westerwald.

Rond half negen is iedereen die vanaf de Beatrixstraat start aanwezig voor de koffie.

Nou iedereen.....Rogier staat met een kapotte band en moet dus een andere laten leggen. Hij komt achterop. Hoeveel pech kan je hebben???!!!

Om negen worden de motoren gestart en beginnen we aan de heen reis naar hotel Heiderhof in Obersteinebach.

De eerste 150 km gaan over de snelweg naar Niederkruchten waar de 1^{ste} pauze plek is en waar Jos, Henk en Arja bij ons aansluiten.

We kunnen op ons gemak koffie drinken omdat we daar wachten op Rogier omdat hij al onderweg is.

We zitten bij een bäckerei, dus wie doet ons wat, airco en voldoende lekkers om een mens tevreden te stellen.

Na de koffie en nadat Rogier zijn dorst gelest heeft en iedereen zijn nieuwe band bewonderd heeft gaan we verder richting Nideggen waar we de lunch gebruiken. Weer bij een bäckerei natuurlijk. Verzekerd van goed spul en betaalbaar. Even nog tanken en weer door.

De eerste haarspelbochten komen eraan, we rijden door de Eifel. Het is heerlijk rijden en super motorweer. Zomerpak aan, het is genieten.

De laatste stop is bij café In Der Alten Scheune, Rheinbach-Hilberath.

Een prachtig verbouwde oude schuur, de naam zegt het al. Fijn op het terras uit de zon.



Nog 55 km te gaan naar het hotel.

In Kripp steken we de Rijn over met de pont. Het is al rond de klok van vijf uur en we moeten nog een klein uur rijden.

Tanken doen we morgen want dat kan makkelijk.

In het hotel worden we opgewacht door Alexandra de eigenaresse, we krijgen de sleutels en we moeten ons haasten want over een kleine

drie kwartier wordt het diner geserveerd. De motoren kunnen in de garage gestald

de overkapping kunnen lunchen. Vraag me niet waar. Ben het vergeten. Het dorpje is denk ik zo klein dat het van de kaart is geveegd.

Deze route heeft de meeste bochten. We drinken voor de laatste keer deze dag koffie in Nieuwied, nog even tanken en dag 3 zit er bijna op.

Richting het hotel. Dikwijls gedacht als ik dit weggetje reed, het is heel smal en midden in de bossen, je moet hier geen bus tegen komen, je kan geen kant uit.

Wat denk je dezelfde bomensnoeiers komen ons met de vrachtwagen tegemoet en..... gaan geen haarbreed uit de weg. Toon reed zich bijna vast in de slik aan de kant van de weg. Maar alles is goed gekomen en we komen heel aan bij het hotel.

Deze avond spelen we weer een partijtje biljart en nu doet Ad ook mee.

Deze partij wint Ries. Ad is de grootste verliezer.

Dag 4, voorrijder Piet Aarts, 227km.

De dag vangt aan zoals de andere dagen. Ontbijtje, motoren uit de stalling, navigatie de route erop zetten. Toch even overleggen. Het wordt vandaag heel warm, men spreekt over 37°, warm hè!!!

We spreken af om vandaag de route bij de 1^{ste} koffie af te breken en naar de laatste koffie plek te rijden en daar een lunchplek te zoeken en daarna terug te rijden naar het hotel. We zijn het met elkaar eens.

De 1^{ste} koffie zou zijn Am Waldsee, maar wat denk je? Weer niets open. We hebben al wat lunch- en pauze plekken moeten zoek deze 5-daagse. Dicht of niet open of er helemaal niet meer zijn.

We vinden een hotelletje wat open is en drinken daar onze koffie. Besloten wordt om tot Mayen te rijden en dan naar de 2^{de} koffiestop. Daar dan lunchen en vandaaruit het laatste stuk van de route rijden naar het hotel. Zo gezegd, zo gedaan. Piet en ik tikken allebei op onze navigatie dat punt in en wat denk je, twee de zelfde zumo's twee verschillende routes. Maar Piet is de leader dus we rijden achter hem aan. En jawel, echt binnendoor!!!!!!

De 2^{de} koffiestop tevens lunch gaat sluiten, de duvel speelt ermee. Toch verteld de eigenaresse ons dat er een straatje verder een winkelcentrum is met een bäckerei. Weer komen we goed weg. Airco, belegde broodjes, koffie van alles is er.

En dan terug naar het hotel, even tanken, motoren in de stalling, even douchen en dan het terras op in de schaduw. Relaxen.

's Avonds staat er een BBQ op het programma met live muziek. Lekker gegeten, gedanst en gedronken. Een mooie afsluiting voor de 5-daagse in het Westerwald.

Dag 5, voorrijder Hanny Christianen, 333km.

Naar huis. Evenals de heenroute mag ik de terugroute voorrijden. De tassen in de motor, zorgen dat de dikke motorpakken bovenop liggen, want hoe dichter we bij Nederland komen hoe lager de temperatuur en hoe meer kans op regen.

Even onze drankjes afrekenen, sleutel inleveren en afscheid nemen van Paul de eigenaar van het hotel en dan vangt de reis naar huis aan.

Jos neemt al heel snel afscheid van ons, hij gaat via de A3 naar huis. En het is daar waar het mis gaat. De groep valt uiteen. De navigatie van Toon en Frank doen niets meer en Henk is het spoor bijster. Telefoon gaat op de motor. Toon aan de lijn. Dus er moet gestopt worden maar waar. Ries rijdt als tweede en verder volgt er niemand. Even later

een plek waar we kunnen stoppen. Om een lang verhaal kort te maken, Rogier is de boel aan het verzamelen, pakt de route weer op en komt naar de plek gereden waar wij staan en waar Ad inmiddels ook is gearriveerd.
En weer door.

De 1^{ste} koffie is in Meckenheim. Waar anders dan bij een bäckerei. Lekker gebak, koffie en wisselen van motorjas. De temperatuur is al aardig gezakt. Na de koffie toeren we verder. En ook deze route is de moeite waard.

Lunchen doen we in Niederzier waar de lucht aan het betrekken is en de eerste druppels vallen. Het valt mee, het blijft bij enkele druppels. Zomerbroek uit en de dikke motorbroek aan.

Na de lunch richting Roermond, even voor de grens hadden we gedacht nog te tanken maar helaas. Dit tankstation heeft opgehouden te bestaan. Hier nemen Arja en Henk afscheid van ons en gaan richting Zevenaar.

Voor wij de A2 opgaan houden we nog een laatste stop. Iets drinken, de meeste van ons doen de regenpakken aan en dan richting huis. Hier nemen we ook afscheid van elkaar, meestal doen we dat in Etten-Leur bij het tankstation maar we riskeren het niet dat we dan in de regen staan.

Het zonnetje schijnt nog steeds maar de temperatuur is al snel gekelderd, een verschil van 20° met gisteren. In Tilburg krijgen we echt de eerste regen, even fiks en dan weer even droog. Als het ergens regent, regent het in Tilburg, dus we treffen het. Tot aan thuis is het even regen en even droog.

Het is weer voorbij die mooie 5-daagse. Ik had er me zo op verheugd en het is zo snel voorbij.

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelligheid. We hebben de foto's nog dus kunnen nog even nagenieten van deze dagen.

Groetjes Hanny



BBQ hotel Heiderhof